

Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου
Τομέας Ψαλπικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας



Ἐπιτεύγματα καὶ προοπτικὲς
στὴν ἔρευνα καὶ μελέτη τῆς Ψαλπικῆς Τέχνης
Τόμος ἀφιερωμένος στὸν καθηγητὴ Γρηγόριο Θ. Στάθη



Ἐκδόσεις
Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος

ISBN : 978-960-8034-47-1

© Κωνσταντῖνος Χαριλ. Καραγκούνης
© Τομέας Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀ.Θ.Σ.Βόλου
Συνεδριακὸ Κέντρο Θεσσαλίας, Τ.Θ. 1308, Βόλος 38001
Τηλ.: +302421093553, +306947774647
www.acadimia.org , www.tomeaspsaltikis.gr
tomeaspsaltikis@acadimia.org , kxkaragounis@acadimia.org

Ἐκδόσεις Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος
Ταχ. Δ/ση: Χαβρίου 3, Τ.Κ. 10562, Ἀθήνα,
Τηλ - Fax: +302103224819, nektarios.panagopoulos@gmail.com

ΣΗΜ. Οἱ διορθώσεις τῶν κειμένων ἔγιναν ἀπὸ τοὺς συγγραφεῖς τῶν ἀρθρῶν τοῦ Τόμου.
Στὰ κείμενα, ὅπου ἦταν δυνατὸ, ἔγινε προσπάθεια νὰ διατηρηθεῖ ἡ μορφοποίησή τους
ἀπὸ τοὺς συγγραφεῖς.

Τόμος ἀφιερωμένος

στὸν ἄνθρωπο ποὺ μᾶς ἔδωσε τὴν εὐκαιρία καὶ τὴ δύναμη
νὰ συζητοῦμε σήμερα γιὰ ἐπιτεύγματα καὶ προοπτικὲς
στὴν ἔρευνα καὶ μελέτη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης,
τὸν Ἱεροψάλτη καὶ Ἐρευνητῆ,
τὸν Χοράρχη καὶ Μαΐστορα,
τὸν Ὁραματιστῆ καὶ Πρακτικό,
τὸν Διδάσκαλο καὶ Καθηγητῆ,
τὸν Συγγραφέα καὶ Ἐκδότη,
τὸν Μελουργὸ καὶ Ποιητῆ,
τὸν Οἰκεῖο καὶ Οἰκουμενικό,
τὸν ὄντως Μουσικολόγο,
τὸν Ὁμότιμο Καθηγητῆ τοῦ Ἐ.Κ.Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν,

Γρηγόριο Θ. Στάθη.

«...παρεκάλει πάντας τῇ προθέσει
τῆς καρδίας προσμένειν τῷ Κυρίῳ.»



Περιεχόμενα

❖	<i>Περιεχόμενα</i>	11
❖	<i>Έπιστημονική και Όργανωτική Έπιτροπή Συνεδρίου - Όμάδα Γραμματειακής Υποστήριξης</i>	15
❖	<i>Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν Βόλου «Ἰωάννης ὁ Κουκουζέλης» κατὰ τὴν διετία Ἰούνιος 2011 - Ἰούνιος 2013.</i>	16
❖	<i>Ἀποσπάσματα Πράξεων Διοικητικοῦ Συμβουλίου Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν Βόλου, τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Συνδέσμου Γεώργιου Φιλιππίδη.</i>	17
	<i>ΠΡΑΞΙΣ 09η / 2011 (ΚΥΡΙΑΚΗ, 18η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011).</i>	18
	<i>ΠΡΑΞΙΣ 10η / 2011 (ΚΥΡΙΑΚΗ, 30η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011).</i>	
❖	<i>Χαιρετισμὸς τῆς Ἐκδόσεως ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος καὶ Ἄλμυροῦ κ. Ἰγνατίου.</i>	21
❖	<i>Χαιρετισμὸς τῆς Ἐκδόσεως ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν Βόλου, Εὐστάθιου Γραμμένου</i>	22
❖	<i>Ἄντὶ Προλόγου, τοῦ Κωνσταντίνου Χαριλ. Καραγκούνη.</i>	23
<hr/>		
❖	<i>Η ΚΛΙΜΑΞ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ</i>	31
❖	<i>Γρηγόριος Θ. Στάθης, Η ΚΛΙΜΑΞ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ ἢτοι ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ. Τάξις καὶ Μέλος παρὰ Γρ. Θ. Στάθη Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Βυζαντινῆς Μουσικολογίας καὶ Ψαλτικῆς Τέχνης τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κατὰ παραγγελίαν νὰ ψαλῆ στὸ Διοση τοῦ Μιλάνου τὴν 25η Μαρτίου 2001.</i>	35
<hr/>		

- ❖ *ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ* 55
- ❖ *Κωνσταντῖνος Χαριλ. Καραγκούνης, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. ΓΕΝΕΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΤΟΜΕΙΣ.* 60
- ❖ *Φλώρα Κρητικοῦ, Η ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ.* 72
- ❖ *Ἐμμανουήλ Στ. Γιαννόπουλος, Η ΨΗΦΙΔΩΤΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Η ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ». ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΝ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ.* 82
- ❖ *Ἀχιλλέας Γ. Χαλδαιάκης, ΕΞΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ* 90
- ❖ *Κωστής Δρυγιαννάκης, ΨΑΛΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΝΥΛΙΟ. ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΑΛΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗ ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1960–1990 ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΓΡ. Θ. ΣΤΑΘΗ.* 98
- ❖ *Θωμᾶς Ἀποστολόπουλος, Η ΨΑΛΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΠΕΡΙΧΗΜΑ ἢ Η ΨΑΛΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ.* 118
- ❖ *Γρηγόριος Γ. Ἀναστασίου, ΙΔΡΥΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ.* 128
- ❖ *Σέβη Μαζέρα – Μάμαλη, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΑΛΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΝΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ.* 140
- ❖ *Δημήτριος Κ. Μπαλαγεώργος, Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΗΣ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΡΡΙΠΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ.* 158
- ❖ *Σπυρίδων Ἀντωνίου, Πρωτοπρεσβύτερος, ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΓΡ. Θ. ΣΤΑΘΗ.* 166
- ❖ *Γρηγόριος Θ. Στάθης, Η ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΑΛΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΓΡ. Θ. ΣΤΑΘΗ.* 176

-
- ❖ ΨΑΛΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «...τιμὴν πρὸς τὸν διδάσκαλον...» 197
 - ❖ Ἰωάννης Α. Λιάκος, Ο ΜΕΛΟΠΟΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΘΗΣ. 200
 - ❖ Γρηγόριος Γ. Αναστασίου, Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΘΗΣ.
ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΤΟΥ
ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΤΕΧΝΟ ΚΑΙ ΑΜΟΥΣΟ ΜΑΘΗΤΗ ΤΟΥ. 218
 - ❖ Χαιρετισμὸς καὶ Βράβευση τοῦ Καθηγητοῦ Γηγορίου Θ. Στάθη ὑπὸ τοῦ
πρ. Προέδρου τοῦ Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν Βόλου, Πέτρου Μπλάνα 247
 - ❖ Γρηγόριος Θ. Στάθης, ΒΙΟ-ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 250
 - ❖ Απόσπασμα Πράξεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συνδέσμου Ἱερο-
ψαλτῶν Βόλου, τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Συνδέσμου Γεώργιου Φιλιππίδη.
ΠΡΑΞΕΙΣ 01η / 2012 (ΤΡΙΤΗ, 3η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012). 251
 - ❖ Γρηγόριος Θ. Στάθης, ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ 253
-

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

<i>Δαμασκηνός Κιαμέτης</i>	<i>Αρχιμανδρίτης. Πρωτοσύγκελλος Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος. Προϊστάμενος Ἱ. Ν. Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ, Βόλου.</i>
<i>Κων/νος Χ.Καραγκούνης</i>	<i>Ἐπίκουρος Καθηγητῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν. Ὑπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν Βόλου.</i>
<i>Σέβη Μαζέρα-Μάμαλη</i>	<i>Δρ. Βυζαντινῆς Μουσικολογίας, Πιανίστα. Διδάσκουσα τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας «Βελλᾶς» Ἰωαννίνων.</i>
<i>Πέτρος Γ. Μπλάνας</i>	<i>Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν Βόλου. Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Βαρβάρας Ν. Ἰωνίας Βόλου. Καθηγητῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς.</i>
<i>Κων/νος Κομισόπουλος</i>	<i>Ἀντιπρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν Βόλου. Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Νεκταρίου Ν. Ἰωνίας Βόλου.</i>
<i>Γεώργιος Φιλιππίδης</i>	<i>Γενικός Γραμματεὺς τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν Βόλου. Ἱεροψάλτης.</i>
<i>Χρυσοβαλάντης Σταθάκης</i>	<i>Μέλος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν Βόλου. Λαμπαδάριος τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου Ν. Δημητριάδος Βόλου.</i>

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ἑλένη Ντόβα - Χατζῆ, Λουκία Μούτλια - Βλαστοῦ, Ἐμμανουήλ Ζεράι.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΒΟΛΟΥ
«ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ» ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ
Ἰούνιος 2011 - Ἰούνιος 2013

ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Πέτρος Γ. Μπλάνας
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ	Εὐστάθιος Γραμμένος Κωνσταντῖνος Κομισόπουλος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ	Γεώργιος Φιλιππίδης
ΤΑΜΙΑΣ	Σάββας Παπαδόπουλος
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	Κωνσταντῖνος Χαρίλ. Καραγκούνης
ΚΟΣΜΗΤΩΡ	Χρυσοβαλάντης Σταθάκης

Ἀντὶ Προλόγου

τοῦ Κωνσταντίνου Χαρίλ. Καραγκούνῃ

Ὅτι κακὸ μᾶς βρίσκει,
νὰ τὸ παλεύουμε πρέπει καὶ νὰ τὸ ρίχνουμε πίσω.
Μπροστὰ ρίχνουμε πάντα τὴν καρδιά μας.
Τὸν λογισμό καὶ τ' ὄνειρο πρέπει νὰ τ' ἀκολουθᾶμε!
(Γρηγόριος Θ. Στάθης)

Ἡ ἔκδοσις τοῦ παρόντος τόμου Πρακτικῶν ἀποτελεῖ τὴν ἀναγκαίαν ὀλοκλήρωσις ἑνὸς ἔργου, τὸ ὁποῖο -κατὰ τὴν συνήθη ἔκφρασι- «παίχτηκε σὲ τέσσαρες φάσεις», μὲ τούτη ἐδῶ νὰ εἶναι ἡ πέμπτη καὶ τελευταία. Συνάμα, ὅμως, τὸ ἔργο αὐτὸ ἔγινε, στὴν πραγματικότητα, ἡ ἀφορμὴ γιὰ νὰ πέσει στὸ Βόλο καὶ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολις Δημητριάδος ὁ ἀγαθὸς σπóρος τῆς ἴδρυσις καὶ ὀργάνωσις τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου, σπóρος πού βλάστησε ἕνα - ἐνάμιση χρόνον ἀργότερα. Τὸ ὅλο πράγμα ἔχει ὡς ἐξῆς:

Πράξις α'.

Τὴν Παρασκευὴ 16 Δεκεμβρίου 2011 ἡ ἱεροψαλτικὴ οἰκογένεια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος καὶ ὁ Σύνδεσμος Ἱεροψαλτῶν Βόλου «Ἰωάννης ὁ Κουκουζέλης» ὑποδέχθησαν στὸ Βόλο τὸν διεθνoῦς κύρου καὶ φήμης Καθηγητὴ Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τοῦ Ἐ.Κ.Π.Α. Γρηγόριου Θ. Στάθῃ. Ὁ Ὁμότιμος, πλέον, Καθηγητῆς, ὁ θεμελιωτῆς τῆς ἐπιστῆμης τῆς Βυζαντινῆς Μουσικολογίας στὴν Ἑλλάδα, ἔχει εὐτυχῆσει νὰ ἀναγορεύσει ἕως τῶρα περὶ τοὺς τριάντα διδάκτορες, ἐκ τῶν ὁποίων δώδεκα ἔχουν ἤδη ἐκλεγεί μὲλη Δ.Ἐ.Π. τῶν Ἑλληνικῶν Πανεπιστημίων, ἐνῶ ἔχει νὰ ἐπιδείξει καὶ ἕνα τεράστιο προσωπικὸ ἐπιστημονικὸ -συγγραφικὸ καὶ ὄχι μόνον- ἔργο, πού ἀνέρχεται στὶς πεντακόσιες δημοσιευμένους μελέτες, πολλὰς ὀγκωδέστατες, οἱ ὁποῖες καλύπτουν ὅλο τὸ φάσμα τῶν ἐπιστημονικῶν καὶ καλλιτεχνικῶν τομέων καὶ κλάδων τῆς Βυζαντινῆς Μουσικολογίας καὶ τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης.

Τὸν Καθηγητὴ συνόδευαν οἱ μουσικολόγοι μαθητῆς του κ.κ. Ἀχιλλέας Χαλδαιάκης, Ἀναπληρωτῆς Καθηγητῆς τοῦ Τμήματος Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Ἐ.Κ.Π.Α. καὶ Χορᾶρχης τοῦ Χοροῦ Ψαλτῶν «Οἱ Μαῖστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης» (Ἀθήνα), Δημήτριος Μπαλαγεῶργος, Ἐπίκουρος Καθηγητῆς τοῦ ἴδιου Τμήματος καὶ Χορᾶρχης τῆς Βυζαντινῆς

Χορωδίας «Τρίκκης Μελωδοί» (Τρίκαλα), Ἰωάννης Λιάκος, Ἐπίκουρος Καθηγητὴς τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας «Βελλᾶς» Ἰωαννίνων, Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Θεσσαλονίκης καὶ Χοράρχης τοῦ Χοροῦ Ψαλτῶν «Θεσσαλονικεῖς Ὑμνωδοί» (Θεσσαλονίκη) καὶ Γρηγόριος Ἀναστασίου, Δρ. Βυζαντινῆς Μουσικολογίας καὶ Ἐπιστημονικὸς Συνεργάτης τοῦ «Ἰδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τῆς Ἱεραῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» καὶ Χοράρχης τῆς Βυζαντινῆς Χορωδίας «Ἰλισσιῶτες Ψάλτες».

Τὸ ἐκλεκτὸ αὐτὸ ἐπιτελεῖο μουσικολόγων ὑποδέχθηκε στὸ Βόλο τὸ Δ.Σ. τοῦ Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν καὶ ὁ Πρόεδρος του Πέτρος Μπλάνας, τὸ ὁποῖο παρέθεσε εἰδικὸ τιμητικὸ γεῦμα, καθὼς καὶ οἱ Βολιώτες μουσικολόγοι, μαθητὲς τοῦ Γρηγορίου Θ. Στάθη, ὁ ὑπογράφων τὸ παρὸν Κωνσταντῖνος Χαριλ. Καραγκούνης, Ἐπίκουρος Καθηγητὴς τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν καὶ ἡ Σέβη Μαζέρα-Μάμαλη, πιανίστα καὶ Δρ. Βυζαντινῆς Μουσικολογίας, ἀποσπασμένη, τότε, στὴν Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία «Βελλᾶς» Ἰωαννίνων.

Τὸ Δ.Σ. τοῦ Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν Βόλου καὶ σύσσωμη ἡ ὁμήγυρις τῶν μουσικολόγων Καθηγητῶν εἶχαν τὴν τιμὴ νὰ γίνουν δεκτοὶ ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιο, τὸν ὁποῖο καὶ ἐνημέρωσαν γιὰ τὶς προόδους καὶ ἐξελίξεις τῆς ἐπιστήμης τῆς Βυζαντινῆς Μουσικολογίας στὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο, ἀλλὰ καὶ γιὰ ἕνα πλῆθος καλλιτεχνικῶν σχεδίων γιὰ τὴ Βυζαντινὴ Μουσικὴ.

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐλόγησε τὰ πρόσωπα καὶ τὸ ἔργο τους καὶ προσκάλεσε τὸν Καθηγητὴ Γρηγόριο Θ. Στάθη καὶ τοὺς λοιποὺς Χοράρχες νὰ ἐπαναλάβουν στὸ Βόλο μία λαμπρὴ ἐκδήλωση, πὺλ λίγο καιρὸ νωρίτερα εἶχε πραγματοποιηθεῖ στὸ Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν, στὴν ὁποία παρουσιάστηκαν μελοποιημένα ἀπὸ τὸν Καθηγητὴ καὶ ἐρμηνευμένα-δραματοποιημένα ἀπὸ τοὺς ἀνωτέρω κορυφαίους Χοροὺς Ψαλτῶν ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ σπουδαῖο πατερικὸ ἔργο «Κλίμαξ τῶν Ἀρετῶν» τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου. Ἡ ἐκδήλωση κανονίστηκε νὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ Βόλο τὸ διήμερο 17-18 Φεβρουαρίου 2012 στὰ πλαίσια τῆς ἀπὸ χρόνια καθιερωμένης «Συνάντησης Βυζαντινῶν Χορωδιῶν», πὺλ διοργανῶναι ὁ Σύνδεσμος Ἱεροψαλτῶν Βόλου ὑπὸ τὴν αἰγίδα καὶ συμπαράσταση τῆς Ἱεραῆς Μητροπόλεως Δημητριάδος. Προτάθηκε, μάλιστα, καὶ ἔγινε ἀπὸ ὅλους δεκτό, ἡ ἐκδήλωση νὰ πλαισιωθεῖ ἀπὸ σχετικὴ ἐπιστημονικὴ διημερίδα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ νὰ τιμηθεῖ προσωπικῶς ὁ Καθηγητὴς Γρηγόριος Θ. Στάθης ἀπὸ τὴν Ἱερά Μητρόπολη Δημητριάδος καὶ τὸν Σύνδεσμο Ἱεροψαλτῶν Βόλου.

Πράξι β'.

Ἡ δευτέρη πράξι τῆς παραπάνω ἱστορικῆς γιὰ τὸ Βόλο, τὴν Ἱερά Μητρόπολη Δημητριάδος καὶ τὸν τοπικὸ Σύνδεσμο Ἱεροψαλτῶν ἀπόφασης «παίχτηκε», λοιπόν, τὴν Παρασκευὴ 17 Φεβρουαρίου 2012, ὅπως ἀκριβῶς εἶχε προγραμματιστεῖ. Καθὼς ἔγραψε ὁ τοπικὸς τύπος, «Ἡ καρδιὰ τῆς Βυζαντινῆς Μουσικολογίας χτύπησε στὸ Βόλο!»

Μετά τὴν πολὺ ἐπιτυχημένη ἐμφάνιση τῆς Δραματοουργίας τῆς «Κλίμακος τῶν Ἀρετῶν» τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου στὸ Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν, στὴν Αἴθουσα Φίλων τῆς Μουσικῆς τὴν 7η Δεκεμβρίου 2011, ἡ ἔξαιρετικὴ ἐκείνη παράσταση ἐπανελήφθη στὸ Βόλο, στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Πρὶν ἀπὸ τὴ συναυλία, ὁ Γρηγόριος Θ. Στάθης, ἔδωσε μία σπουδαία διάλεξη μὲ θέμα: «Ἡ δραματολογία καὶ μελοποίηση τῆς Κλίμακος τοῦ Ἰωάννου Σιναΐτου καὶ νοερὴ ἀναγωγή στὴν ἔρημο τοῦ Σινᾶ». Ὁ Καθηγητὴς ταξίδεψε νοερὰ τὸ κοινὸ, μέσα ἀπὸ ἓνα σπάνιο φωτογραφικὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὸ προσωπικὸ του ἀρχεῖο, στὸ ἱερὸ Ὅρος τοῦ Σινᾶ, στὰ μέρη ὅπου ἀσκήτησε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης «ὁ τῆς Κλίμακος» ὅπως εἶναι εὐρύτερα γνωστός, ἐνῶ μὲ τὸ γλαφυρὸ του λόγο, ἀνέπτυξε τὸ νόημα τοῦ κειμένου τῆς Κλίμακος καὶ τὴ μεγάλη σημασία του ὄχι μόνον γιὰ τὴν ἀσκητικὴ πνευματικὴ ζωὴ, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν καθημερινὸ πνευματικὸ ἀγῶνα τῶν πιστῶν.

Τὸ ψαλτικὸ μέρος τῆς ἐκδήλωσης, πὺ ἀκολούθησε, ἐρμήνευσαν ὑπέροχα τρεῖς Χοροὶ Ψαλτῶν: α) οἱ «Μαῖστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης» (ἀπὸ τὴν Ἀθήνα) μὲ χοράρχες τοὺς Ἀχιλλέα Χαλδαιάκη καὶ Γρηγόριο Στάθη, β) οἱ «Τρίκκης Μελωδοί» (ἀπὸ τὰ Τρίκαλα) μὲ χοράρχη τὸν Δημήτριο Μπαλαγεῶργο καὶ γ) οἱ «Θεσσαλονικεῖς Ὑμνωδοί» (ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη) μὲ χοράρχη τὸν Ἰωάννη Λιάκο. Τὴν καλοφωνία τοῦ ἔργου (δηλαδὴ, τὸ ἀργὸ καὶ καλλωπισμένο μέρος τῆς μελοποιήσεως), ἐρμήνευσαν ἐνωμένοι καὶ οἱ τρεῖς Χοροί, ὑπὸ τὴν χοραρχία τοῦ Γρηγορίου Στάθη.

Μετά τὴν ψαλτικὴ ἐκδήλωση, ἀκολούθησε τελετὴ βράβευσης τοῦ Καθηγητοῦ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Δημητριάδος, διὰ τοῦ Μητροπολίτου κ. Ἰγνατίου, γιὰ τὴν ἐπισημονικὴ, ἐκπαιδευτικὴ καὶ καλλιτεχνικὴ προσφορά του στὴν Ψαλτικὴ Τέχνη. Ἡ βραδιά ἔκλεισε μὲ ἐμπνευσμένη ἐπευλογητικὴ ὁμιλία καὶ ἐπίδοση Τιμητικῆς Διάκρισης στὸν Καθηγητὴ ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δημητριάδος.

Πράξη γ'.

Τὸ Σάββατο 18 Φεβρουρίου 2012, στὸ Συνεδριακὸ Κέντρο «Θεσσαλία» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος, στὰ Μελισσιάτικα, πραγματοποιήθηκε Ἐπιστημονικὸ Συμπόσιο μὲ θέμα «Επιτεύγματα καὶ προοπτικὲς στὴν Έρευνα καὶ Μελέτη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ψαλτικῆς Τέχνης» μὲ εἰσηγητὲς Καθηγητὲς τῆς Βυζαντινῆς Μουσικολογίας, διδάκτορες ὅλοι τοῦ Καθηγητοῦ Γρηγορίου Στάθη. Ἡ Α' Συνεδρία (μὲ προεδρεύουσα τὴν Δρ. Σέβη Μαζέρα) εἶχε ὡς βασικὸ θεματικὸ ἄξονα τὴν «Καταγραφή καὶ μελέτη τῆς Ψαλτικῆς Παραδόσεως» καὶ εἰσηγητὲς τοὺς κ.κ. Φλώρα Κρητικοῦ, Ἐμμανουὴλ Γιαννόπουλο, Ἀχιλλέα Χαλδαιάκη, Κωστῆ Δρυγιαννάκη καὶ Θωμᾶ Ἀποστολόπουλο. Ἡ Β' Συνεδρία (μὲ προεδρεύουσα τὴν Δρ. Φλώρα Κρητικοῦ) εἶχε ὡς βασικὸ θεματικὸ ἄξονα τὴν «Προβολὴ καὶ διάδοση τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης», μὲ εἰσηγητὲς τοὺς κ.κ. Γρηγόριο Ἀναστασίου, Σέβη Μαζέρα, Δημήτρη Μπαλαγεῶργο, τὸν πρωτοπρεσβύτερο π. Σπυρίδωνα Ἀντωνίου καί, τέλος, τὸν ἴδιο τὸν Γρηγόριο Στάθη.

Με τὴν ὀλοκλήρωση τοῦ Συμποσίου ὁ γράφων πραγματοποίησε μίαν ἀποτίμηση αὐτοῦ, προκειμένου νὰ διαπιστωθεῖ ὁ βαθμὸς ἐπιτεύξεως τῶν στόχων τοῦ Συμποσίου καὶ νὰ συναχθοῦν οἱ καρποὶ αὐτῆς τῆς σπουδαίας ἀπόπειρας. Συνοψίζοντας κανεὶς ἐπὶ τῶν πορισμάτων τῆς συνάξεως τῶν κορυφαίων σήμερα -ἐν Ἑλλάδι καὶ διεθνῶς- μουσικολόγων Ἐκκλησιαστικῆς Ψαλτικῆς Τέχνης, δέ θὰ μπορούσε νὰ μὴν ἐπισημάνει τὰ ἑξῆς:

A. Στὸ Συμπόσιο κατετέθη εἰσαγωγικῶς ἡ διαπίστωση, ὅτι ἡ Βυζαντινὴ Μουσικολογία εἶναι σχετικῶς πολὺ νεαρὰ ἐπιστήμη στὴν Ἑλλάδα (θέμα εἰσαγωγικῆς εἰσηγήσεως τοῦ ὑπογράφοντος τὸ παρόν), ἔχοντας μόλις τέσσαρες δεκαετίες ἀκαδημαϊκοῦ βίου. Ἡ ἀφετηρία τῆς καθαυτῆς ἐπιστημονικῆς τῆς φάσεως πρέπει νὰ ἀναζητηθεῖ στὶς ἀρχές τῆς τελευταίας τριακονταετίας τοῦ Κ' αἰῶνος (περίπου στὸ ἔτος 1970). Προηγουμένως, ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Μουσικὴ γνώρισε μίαν ἀρκετὰ μακρὰ περίοδο προεπιστημονικῆς μελέτης καὶ ἐρεῦνης, ἡ ὁποία, στὴν μὲν εὐρωπαϊκὴ Δύση, φαίνεται νὰ ἔχει τὶς ἀπαρχές τῆς ἤδη στὰ μέσα τοῦ ΙΖ' αἰῶνος, στὴν δὲ ἑλληνόφωνη Ἀνατολή, στὴν ἐποχὴ τῆς ἐπινοήσεως τῆς Νέας Μεθόδου Ἀναλυτικῆς Σημειογραφίας (τὸ 1814, στὴν Κωνσταντινούπολη) ἀπὸ τοὺς Τρεῖς Διδασκάλους (Χρῦσανθο ἐκ Μαδύτων Ἐπίσκοπο Διραχίου, Γρηγόριο καὶ Χουρμούζιο, Πρωτοψάλτη καὶ Χαρτοφύλακα, ἀντιστοίχως τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας). Τὴν ἐποχὴ αὐτὴ τίθενται οἱ βάσεις γιὰ τὴ θεωρητικὴ μελέτη καὶ τεκμηρίωση τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης. Ἡ ἐφαρμογὴ, μάλιστα, ἀπὸ τὰ 1820 καὶ ἑξῆς, τῆς τυπογραφίας στὴν Ψαλτικὴ ἔδωσε σημαντικὴ ὥθηση στὰ πράγματα καὶ προσέφερε δυνατότητες εὐρείας διαδόσεως τῆς Τέχνης καὶ εὐκόλης μεταδόσεως μουσικῶν, θεωρητικῶν, ἱστορικῶν καὶ λοιπῶν ἐρευνητικῶν ἢ μουσικοδιφικῶν ἐργασιῶν.

B. Ὁ Κωνσταντῖνος Ψάχος στὰ τέλη τοῦ ΙΘ' καὶ στὸ α' τέταρτο τοῦ Κ' αἰῶνος καὶ ὁ Σίμων Καρᾶς στὰ μέσα αὐτοῦ, ἔθεσαν τὶς βάσεις γιὰ τὴν μετέπειτα αὐτόνομη καὶ αὐτοτελεῖ ἐπιστήμη τῆς Μουσικολογίας τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης. Ὁ πρῶτος, ὁ Κωνσταντῖνος Ψάχος, μὲ πλούσιο διδακτικὸ, συγγραφικὸ καὶ ἐκδοτικὸ ἔργο, εἶναι ὁ κατ' ἐξοχὴν θεμελιωτὴς τῆς παλαιογραφικῆς μουσικολογικῆς ἐρευνας στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο. Τὰ ἐνδιαφέροντά του, ἐκτὸς ἀπὸ παλαιογραφικὰ καὶ σημειογραφικὰ («παλαιοσημειογραφικὰ»), ἦταν ἐπίσης θεωρητικά, μὲ ἔμφαση στὰ διαστηματικά καὶ συνηχητικά (μουσικὰ διαστήματα, κλίμακες, ἀρμονίες, συνηχήσεις). Ὁ δεῦτερος, ὁ Σίμων Καρᾶς, συνέχισε καὶ προήγαγε τὸ ἔργο τοῦ Κωνσταντίνου Ψάχου στὸν παλαιογραφικὸ ἐρευνητικὸ τομέα, συνεισέφερε τὰ μέγιστα στὴν καταγραφή, διάσωση καὶ προβολὴ τῆς προφορικῆς παραδόσεως τῆς Ἑλληνικῆς Μουσικῆς, ἐκκλησιαστικῆς καὶ παραδοσιακῆς, δι' ἐπιτοπίων καταγραφῶν, ἐνῶ, παραλλήλως, ἐπαναδιατύπωσε καὶ ἐπαναπροσδιόρισε τὸ θεωρητικὸ πλαίσιο αὐτῆς ἐμπλούτισε τὴν μουσικολογικὴν ἐρευνα μὲ τὴν ἀνακάλυψη καὶ μελέτη πλῆθους χειρογράφων μουσικῶν πηγῶν, ἔδωσε πρῶτος τὸ παρόν τῆς ἑλληνικῆς μουσικολογικῆς κοινότητος στὰ διεθνῆ μουσικολογικὰ συνέδρια, ἐνῶ, παραλλήλως, πρόέβαλε τὴν ἑλληνικὴ μουσικὴ παράδοση μὲσω τοῦ κρατικοῦ ραδιοφάνου.

Γ. Τὴν καθαρὸ μουσικολογικὴ ἐπιστήμη περὶ τὴν Ψαλτικὴ Τέχνη στὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο ὀριοθέτησαν δύο σημαντικὰ γεγονότα:

- Ἡ σύσταση κατὰ τὸ ἔτος 1970 καὶ ἡ ἔκτοτε ἀδιάκοπη λειτουργία τοῦ «Ἰδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τῆς Ἱεραῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», μὲ Πρόεδρο τὸν ἐκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πρῶτο διευθυντὴ αὐτοῦ τὸν μουσικολογικώτατο Μητροπολίτη Σερβίων καὶ Κοζάνης -μακαριστὸ σήμερα- κυρὸ Διονύσιο Ψαριανό.

- Ἡ μόλις τὸ τελευταῖο τέταρτο τοῦ Κ' αἰῶνος ὑποδοχὴ τοῦ μουσικολόγου Καθηγητοῦ Γρηγορίου Θ. Στάθης στὰ ἑλληνικὰ Πανεπιστήμια καὶ στὸ «Ἰδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τῆς Ἱεραῆς Συνόδου», ἀρχικῶς ὡς Ἐπιστημονικοῦ Συνεργάτου (μὲ διευθυντὴ τὸν τότε Κοζάνης Διονύσιο) καὶ ἀργότερα ὡς Διευθυντοῦ, θέση ποὺ διατηρεῖ ἕως σήμερα. Ὁ Γρηγόριος Στάθης ἔθεσε ἐξ ἀρχῆς τὶς βάσεις τῆς ἐπιστήμης τῆς Βυζαντινῆς Μουσικολογίας στὴν Ἑλλάδα μὲ τὴν ἀοκνη καὶ χαλκέντερη ἀναλυτικὴ περιγραφή ὅλων τῶν ἀγιορειτικῶν καὶ μετεωριτικῶν χειρογράφων κωδικῶν Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, μὲ τὸ διδακτικὸ, συγγραφικὸ, ἐκδοτικὸ καὶ καλλιτεχνικὸ του ἔργο, μὲ τὴ συγκρότηση καὶ διδασκαλία τοῦ Χοροῦ Ψαλτῶν «Οἱ Μαῖστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης», μὲ τὴν ἀναβίωση καὶ ἀνάδειξη παλαιῶν, λησμονημένων σήμερα, λατρευτικῶν ἀκολουθιῶν ἢ σύνθεση νέων (θέμα τῆς εἰσηγήσεως τοῦ Ἐπίκουρου Καθηγητοῦ Δημητρίου Μπαλαγεώργου), μὲ τὴ συμβολὴ του στὴ μελέτη τῆς Κοσμικῆς ἢ Ἐξωτερικῆς Βυζαντινῆς καὶ Νεώτερης Ἑλληνικῆς Παραδοσιακῆς Μουσικῆς (ἀντικείμενο τῆς εἰσηγήσεως τοῦ Ἐπίκουρου Καθηγητοῦ Θωμᾶ Ἀποστολόπουλου), ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν παρακολούθηση πλειάδος διδακτορικῶν διατριβῶν (γιὰ τὸ θέμα ὁμίλησε ὁ ἴδιος ὁ Καθηγητὴς Γρηγόριος Στάθης), τὴν ἔκδοση αὐτῶν στὴ σειρὰ "Μελέται" τοῦ Ἰδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας, καὶ τὴν ἀνάδειξη πολλῶν διδακτῶν σὲ ἐκπαιδευτικοὺς τῆς Τριτοβάθμιας Ἐκπαιδεύσεως.

Δ. Ἐὰν πρέπει νὰ ἀναζητηθεῖ ἓνα γεγονός - ὀρόσημο στὴν οὐσιαστικὴ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης στὴν Ἑλλάδα, αὐτὸ δὲ θὰ εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὸ μνημειῶδες καὶ κεφαλαῖῶδες ἔργο τῆς καταλογογραφῆσεως τῶν βυζαντινῶν καὶ μεταβυζαντινῶν μουσικῶν χειρογράφων (θέμα τῆς εἰσηγήσεως τῆς Λέκτορος Φλώρας Κρητικοῦ), τὸ ὁποῖο ὀραματίστηκε, σχεδίασε καὶ σὲ μεγάλο βαθμὸ ὑλοποίησε ὁ καθηγητὴς Γρηγόριος Στάθης στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1970. Ὁ ἴδιος καταλογογράφησε, ἀρχικῶς, τὰ χειρόγραφα Ψαλτικῆς Τέχνης τῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὁρους (ἓνα ὀγκωδέστατο ἔργο διαρθρωμένο σὲ ἑπτὰ τόμους, ἐκ τῶν ὁποίων ἔχουν ἐκδοθεῖ μόνον οἱ τρεῖς) καὶ ἀργότερα τῶν μοναστηριακῶν κοινοτήτων τῶν Μετεώρων. Σπουδαιότατα ὀφέλη τὰ ὁποῖα προέκυψαν ἀπὸ τὸ ἔργο τῆς καταλογογραφῆσεως εἶναι:

- Διαπιστώθηκε ὅτι τὰ εἰς ὅλον τὸν κόσμον ἐναποκείμενα χειρόγραφα Ψαλτικῆς Τέχνης ἀνέρχονταν, τότε, στὸν ἀριθμὸ τῶν ἑπτὰ χιλιάδων (σήμερα, δὲν εἶναι ὑπερβολὴ νὰ ἰσχυριστεῖ κανεὶς, ὅτι ἡ ἐκτίμηση αὐτὴ ἔφθασε τὶς δέκα χιλιάδες).

- Κατεγράφησαν τὰ ὀνόματα μίας ὑπερχιλιάδας βυζαντινῶν καὶ μεταβυζαντι-

ῶν μελουργῶν (ἀντικείμενο τῆς εἰσηγήσεως τοῦ Ἐπίκουρου Καθηγητοῦ Ἐμμανουὴλ Γιαννοπούλου), οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τὴν ἄριστη πλειάδα τῶν ἐκπροσώπων, δημιουργῶν καὶ διαμορφωτῶν, τοῦ ἑλληνικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ -καὶ ὄχι μόνο- μουσικοῦ πολιτισμοῦ.

- Ἦλθε στὸ φῶς τὸ ἀναρίθμητο (μεταφορικῶς καὶ κυριολεκτικῶς, μέχρι σήμε-
ρα) πλῆθος τῶν μελοποιήσεων Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, τὸ ὁποῖο εἶναι ἀνεκτίμητο,
ὄχι μόνον ποσοτικῶς, ἀλλὰ καὶ ποιοτικῶς, εἶναι δὲ ὁ ἠσαυρός, ἡ ἱερά παρακαταθήκη
τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας ἕως "συντελείας τῶν αἰῶνων".

- Ὅριοθετήθηκαν καὶ προικοδοτήθηκαν οἱ συγγενεῖς ἐπιστημονικοὶ τομεῖς τῆς Θε-
ωρίας καὶ Ἱστορίας τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης, τῆς Μουσικῆς Παλαιογραφίας καὶ Σημειο-
γραφίας, τῆς Ἀναλύσεως καὶ Μορφολογίας τῶν μελῶν, τῆς Διδακτικῆς καὶ Παιδαγω-
γικῆς τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, ἐνῶ ἐπεσημάνθη ὑλικὸ πολὺτιμο γιὰ τοὺς κλά-
δους τῆς Θεολογίας τῆς Λατρείας καί, εἰδικότερον, τῆς Θεολογίας τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης.

- Ὑπεστηρίχθησαν ἢ ἐμπλουτίσθησαν μὲ ἐπιπλέον δεδομένα οἱ συγγενεῖς ἐπιστή-
μες τῆς Λειτουργικῆς, τῆς Τελετουργικῆς/Τυπικοῦ, τῆς Ὑμνολογίας, ἀκόμη-ἀκόμη τῶν
ἐπιστημῶν τῆς Μουσικῆς Λαογραφίας καὶ Ἀνθρωπολογίας καὶ ἄλλων συναφῶν.

- Ἀνεδείχθησαν οἱ παρεμφερεῖς ἐκκλησιαστικὲς τέχνες τῆς κωδικογραφίας, καλ-
λιγραφίας, μικρογραφίας, μικροεικονογραφίας, βιβλιοδετικῆς, ἀργυροχοΐας, χρυσοχοΐ-
ας καὶ τῶν συναφῶν.

Τὸ ἔργο τῆς καταλογογραφίσεως τῶν βυζαντινῶν καὶ μεταβυζαντινῶν μουσικῶν
πηγῶν συνέχισαν οἱ μαθητὲς καὶ διδάκτορες τοῦ καθηγητοῦ Γρηγορίου Στάθη, συγκεκρι-
μένα οἱ Ἀχιλλεὺς Χαλδαιάκης (μουσικὰ χειρόγραφα "Υἱδρας καὶ νήσων), Δημήτριος
Μπαλαγεῶργος καὶ Φλόρα Κρητικοῦ (μουσικοὶ κώδικες Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερί-
νης Σινᾶ καὶ Βιβλιοθηκῶν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων), Ἐμμανουὴλ Γιαννόπουλος
(μουσικὰ χειρόγραφα Ἀγγλίας καὶ πολλῶν Μονῶν τῆς ἠπειρωτικῆς Ἑλλάδος) καὶ
ἄλλοι δευτερευόντως.

Ε. Στὸ ἔργο τῆς μελέτης καὶ προβολῆς τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης συνεισέφεραν ση-
μαντικὰ ποικίλες δράσεις τοῦ μνημονευθέντος ἤδη Ἰδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (θέμα τῆς εἰσηγήσεως τοῦ ἐπιστημονικοῦ συνεργάτου τοῦ
Ἰδρύματος Γρηγορίου Ἀναστασίου). Ἀπὸ τίς δράσεις αὐτὲς στὸ Συμπόσιο μονομενῆσαν:

- Ἡ δισκογραφικὴ παραγωγή τοῦ Καθηγητοῦ Γρηγορίου Στάθη (μὲ τὸ θέμα
ἀσχολήθηκε ὁ μουσικός - ἐρευνητὴς Κωστὴς Δρυγιαννάκης), ἡ ὁποία εἶναι προϊόν εἴτε
ἐπιτοπίων καταγραφῶν (π. χ. στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, στὸ
Ἅγιον Ὄρος καὶ ἄλλοῦ), εἴτε στοντιακῶν παραγωγῶν τῶν κατὰ καιροὺς κορυφαίων
Χορῶν Ψαλτῶν τῆς Ἑλλάδος, ἀνάμεσα στοὺς ὁποίους καὶ «Οἱ Μαῖίστορες τῆς Ψαλτικῆς
Τέχνης», ὑπὸ τὴν διδασκαλία καὶ χοροαρχία τοῦ ἰδίου.

- Ἡ διοργάνωση μιᾶς μακρᾶς σειρᾶς Συνεδρίων, Ἡμερίδων/Διημερίδων, καὶ
Συμποσίων γιὰ τὴν Βυζαντινὴ Ἐκκλησιαστικὴ Μουσικὴ (ἀντικείμενο τῆς εἰσηγήσεως τῆς

Δρ. μουσικολόγου - πιανίστας Σέβης Μαζέρα-Μάμαλη), τὰ ὁποῖα ἔχουν ὡς στόχο, ἀφενός, τὴ διαρκῆ ἐνημέρωση τῆς διεθνoῦς μουσικολογικῆς κοινότητος γιὰ τὶς προόδους τῆς ἐπιστῆμης τῆς Μουσικολογίας τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης, ἀφετέρου, τὴν ἐκλαίκευση αὐτῶν τῶν ἐξειλίξεων πρὸς καταρτισμὸ καὶ πληροφόρηση τῶν ἐνεργῶν φορέων τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς παραδόσεως, τῶν Ἱεροψαλτῶν.

- Ἡ διὰ τοῦ Χοροῦ «Οἱ Μαῖστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης» διοργάνωση πλήθους ἐκδηλώσεων (συναυλιακῶν, λατρευτικῶν, σεμιναριακῶν κ.λπ.) καὶ Μουσικολογικῶν Σπουδῶν στὴν Ἑλλάδα καὶ συμμετοχὴ σὲ ἀντίστοιχες τοῦ ἔξωτερικοῦ, διὰ τῶν ὁποίων προβάλλεται ὁ ἀδιάσπαστος καὶ ἐνιαῖος βυζαντινὸς καὶ μεταβυζαντινὸς μουσικὸς πολιτισμὸς.

- Ἡ ἔκδοση τῶν μουσικολογικῶν διδακτορικῶν διατριβῶν, λοιπῶν μελετῶν (μουσικολογικῶν ἢ λειτουργιολογικῶν) καὶ μουσικῶν ἔργων, καθὼς καὶ τῶν Πρακτικῶν τῶν Συνεδρίων καὶ τῶν ὁμοειδῶν διοργανώσεων τοῦ Ἰδρύματος.

ΣΤ. Τέλος, στὰ πλαίσια τοῦ Β' Συμποσίου Ψαλτικῆς Τέχνης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος παρουσιάστηκε καὶ λοιπὸ, πολὺπλευρο, ἄγνωστο ἐν πολλοῖς, ἔργο τοῦ καθηγητοῦ Γρηγορίου Στάθη, τὸ ὁποῖο ξεχωρίζει καὶ ὡς:

- Διδακτικὸ (εἰσήγηση τοῦ Ἐπίκουρου Καθηγητοῦ π. Σπυρίδωνος Ἀντωνίου).

- Ἐξηγητικὸ (γιὰ τὸ τεράστιο ζήτημα τῆς «Ἐξηγήσεως» τῶν παλαιῶν βυζαντινῶν μελῶν ἀπὸ τὴν μνημοτεχνικὴ καὶ στενογραφικὴ σημειογραφία τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης (I' αἰῶν - 1814) στὴν ἀναλυτικὴ μουσικὴ γραφὴ τῆς Νέας Μεθόδου (1814 - σήμερα) καὶ τὴ συμβολὴ τοῦ Γρηγορίου Στάθη σὲ αὐτὸ ὡς νεωστὶ φανέντος «Ἐξηγητοῦ», ὁμίλησε ὁ Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Ἀχιλλέας Χαλδαιάκης).

- Μελωποητικὸ (ἀντικείμενο διαλέξεως τοῦ Ἐπίκουρου Καθηγητοῦ Ἰωάννη Λιάκου).

- Ποιητικὸ (ἀντικείμενο διαλέξεως τοῦ Γρηγορίου Ἀναστασίου).

Πράξη δ'.

Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, πάλι στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος, στὸ Βόλο, πραγματοποιήθηκε ψαλτικὴ ἐκδήλωση μὲ τίτλο «Τιμὴ πρὸς τὸν Διδάσκαλον». Κατὰ τὴν ἑναρξὴ τῆς ἐκδήλωσης καὶ σύμφωνα μὲ τὸν προγραμματισμὸ τῆς Ὁργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς, διαβάστηκαν τὰ πορίσματα τοῦ πρῶνου Ἐπιστημονικοῦ Συμποσίου, ἀπὸ τοὺς Δρς. Κωνσταντῖνο Καραγκοῦνη καὶ Σέβη Μαζέρα. Ἰδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε ἡ εἰσήγηση τοῦ ἐπόμενου ὁμιλητῆ Δρ. Γρηγορίου Ἀναστασίου (ἐπιστημονικοῦ συνεργάτη τοῦ Ἰδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας) μὲ θέμα «Ὁ ποιητὴς Γρηγόριος Στάθης». Ἡ εἰσήγηση αὕτη στάθηκε ἡ ἀφορμὴ νὰ ἀποκαλυφθεῖ στὸ εὐρὺ κοινό, μία ἄλλη ιδιότης τοῦ Καθηγητῆ Γρηγορίου Στάθη, αὕτη τοῦ ποιητοῦ. Ἐκπληξὴ τῆς βραδιᾶς, ἦταν ἡ ἐκτέλεση μελωποποιημένης ποίησης πού συντέθηκε εἰδικὰ γιὰ τὴν περίστασι. Ἀκούστηκαν τὸ ποίημα «Πάρε με θάλασσα» (ἀπὸ τὴν ποιητικὴ συλλογὴ «Ἐρωτικὸς Λόγος» καὶ σὲ σύνθεση Κωνσταντίνου Καραγκοῦνη, σὲ ἦχο Τέταρτο Λέγετο), τὸ

ὁποῖο ἐρμήνευσε δεξιοτεχνικὰ μὲ τὴ φωνὴ καὶ τὴν πολιτικὴ λύρα τοῦ ὁ Μουσικολόγος Πρωτοφάλης καὶ Καθηγητῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Βόλου Βασίλης Ἀγροκώστας. Ἀκόμη ἡ Σέβη Μαζέρα μελοποίησε καὶ ἐνορχήστρωσε δύο ποιήματα ἀπὸ τὴν ποιητικὴ συλλογὴ τοῦ Καθηγητῆ «Μπαλάντες τοῦ φυλακισμένου», «Τίποτα πιά» καὶ «Ἀπόψε πάλι», τὰ ὁποῖα ἐκτέλεσε τὸ Μουσικὸ Σύνολο «Ἰαμβος» (Κωνσταντῖνος Γράβος στὴν τρομπέτα, Σέβη Μαζέρα στὸ πιάνο καὶ τὴ φωνή, Ζαφειρούλα Χαντῆ στὸ βιολοντσέλο καὶ Χαρίκλεια Μάμαλη στὸ σαντοῦρι. Στὸ τέλος τῆς εἰσηγήσεως τοῦ Γρηγόριου Ἀναστασίου ὁ ἴδιος ὁ Καθηγητῆς Στάθης ἀπήγγειλε στίχους τοῦ ἀπὸ τὸν «Ἐρωτικὸ Λόγο» μὲ μεγάλη συγκίνηση.

Ἡ τελευταία εἰσηγήσις τῆς βραδιᾶς μὲ τίτλο «Ὁ μελοποιὸς Γρηγόριος Στάθης», ἔγινε ἀπὸ τὸν Δρ. Ἰωάννη Λιάκο, Ἐπίκουρο Καθηγητῆ τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας «Βελλᾶς» Ἰωαννίνων, ὁ ὁποῖος ἀποκάλυψε στὸ κοινὸ τὸ μεγάλο καὶ πολὺ σπουδαῖο μελοποιητικὸ ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Στάθης. Κατὰ τὴ διάρκειαν τῆς ὁμιλίας τοῦ παρεμβαλλόταν ὁ Βυζαντινὸς Χορὸς Ψαλτῶν τοῦ Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν Βόλου, μὲ Χοράρχη τὸν Κυριαζὴ Νικολέρη, Ἄρχοντα Μουσικοδιδάσκαλο τῆς Ἀνωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὁ ὁποῖος ἔψαλλε μελοποιήματα τοῦ Καθηγητοῦ. Ἰδιαιτέρη αἰσθησις ἔκανε δὲ, ἡ ἐκτέλεσις δύο ἔργων αὐτοῦ ἀπὸ τοὺς Πρωτοφάλτες Ἀχιλλέα Χαλδαιάκη καὶ Ἰωάννη Λιάκο, οἱ ὁποῖοι χειροκροτήθηκαν θερμὰ ἀπὸ τὸ κοινόν, ἀλλὰ καὶ τοὺς Βολιώτες ψάλτες.

Ἀκολούθησε ἡ τελετὴ βράβευσης τοῦ Γρηγορίου Στάθης ἀπὸ τὸν Σύνδεσμο Ἱεροψαλτῶν Βόλου γιὰ τὴν ἐπιστημονικὴ, ἐκπαιδευτικὴ καὶ καλλιτεχνικὴ προσφορὰ τοῦ στὴν Ψαλτικὴ Τέχνη μὲ τὴν ἐπίδοση τιμητικῆς διάκρισης ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τοῦ Συνδέσμου Πέτρο Μπλάνα, ὁ ὁποῖος ἔκανε μίαν ἰδιαίτερα συγκινητικὴ ὁμιλίαν γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ τιμώμενου Καθηγητοῦ. Τὴ λήξιν τοῦ διημέρου καὶ τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συμποσίου, ἔκλεισε ὁ Πρωτοσύγγελος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, πανοσιολογιώτατος π. Δαμασκηνὸς Κιαμέτης, ἐκπροσωπώντας τὸν Μητροπολίτην, ὁ ὁποῖος ἐπιβεβαίωσε τὴ μεγάλη ἐπιτυχία τοῦ διημέρου καὶ εὐχήθηκε νὰ εἶναι ἡ ἀρχὴ πολλῶν ἄλλων, εἰς δόξαν Θεοῦ καὶ πρὸς διακομίαν τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης.

Κωνσταντῖνος Χαρίλ. Καραγκούνης

Ἐπίκουρος Καθηγητῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς
τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν,
Διευθυντῆς τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας
τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

*Ἐπιτεύγματα καὶ Προοπτικὲς στὴν
Ἔρευνα καὶ Μελέτη τῆς
Ἐκκλησιαστικῆς Ψαλτικῆς Τέχνης*

*Βόλος, 18 Φεβρουαρίου 2012
τὸ πρωί*



Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος καὶ Ἄλμυρού κ. Ἰγνάτιος
κατὰ τὴν ἑναρξὴ τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συμποσίου.



Ἀπὸ τὴν ἑναρξὴ τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συμποσίου.



*Κωνσταντῖνος Χαρίλ. Καραγκούνης
Ἐπίκουρος Καθηγητῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς
τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν*

Κωνσταντῖνος Χαρίλ. Καραγκούνης

Ἐπίκουρος Καθηγητῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς
τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. ΓΕΝΕΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

Ἡ Μουσικὴ τῆς Ὁρθοδόξου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας, ἡ Βυζαντινὴ καὶ Μεταβυζαντινὴ Ψαλτικὴ Τέχνη, ἀποτελεῖ ἀντικείμενο τῆς ἐπιστήμης τῆς Βυζαντινῆς Μουσικολογίας ἢ τῆς Μουσικολογίας τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης, ὅπως ἀλλιῶς θὰ μπορούσε νὰ χαρακτηριστεῖ. Ὡς ἐπιστήμη ἔχει ἀπὸ πολὺ νωρὶς προκαλέσει τὸ εἰδικὸ ἐνδιαφέρον τῶν ἐπιστημόνων τῆς Δύσεως, ἐνῶ εἶναι πολὺ πρόσφατη καὶ νεαρὰ ὡς ἐπιστήμη στὸν ἐλλαδικὸ χῶρο.

Α. Ἀπαρχές τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἔρευνας γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Μουσικὴ.

Περὶ τὰ μέσα τοῦ ΙΖ' αἰῶνος κάνουν τὴν ἐμφάνισή τους στὴ Δύση τὰ πρῶτα προεπιστημονικὰ συγγράμματα σχετικὰ μὲ τὴν ἑλληνικὴ Ψαλτικὴ Τέχνη. Ἦδη, ἀπὸ τὸ 1646 ἕως τὸ 1650 συγγράφονται τρία ἔργα, τὰ ὁποῖα ἐξετάζουν μὲ μεγάλη προσοχὴ τὴν ὑπαρξὴ μίας ἰδιαίτερης μουσικῆς στὴν Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία, πού ἔχει μάλιστα δικό της σύστημα γραφῆς. Οἱ δύο μελέτες ἐκδόθηκαν στὸ Παρίσι, ἡ μία («*Δύο διατριβές γιὰ τὰ ἐκκλησιαστικὰ βιβλία τῶν Ἑλλήνων*», τὸ 1646)¹ ἀπὸ τὸν ἑλληνικῆς καταγωγῆς θεολόγο, φιλόλογο καὶ φιλόσοφο Λέοντα Ἀλλάτιο (Χίος 1586 - Ρώμη 1669), ἡ ἄλλη («*Εὐχολόγιον ἢ Τυπικὸν τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἑλλήνων*», τὸ 1647)² ἀπὸ τὸν Γάλλο ἑλληνιστὴ θεολόγο καὶ φιλόσοφο Ἰάκωβο Γκόαρ (1601 - 1653), ἐνῶ ἡ τρίτη στὴ Ρώμη ἀπὸ τὸν Γερμανὸ Ἱησοῦιτη ἱερέα, φιλόλογο, αἰγυπτιολόγο καὶ συγγραφέα Ἀθανάσιο Κίρχερ, πού

¹ Allatius, Leo, *De libris ecclesiasticis graecorum dissertationes duae*, τ. Α'-Β', Παρίσι 1646.

² Goar, Jacobus, *Εὐχολόγιον sive Rituale Graecorum*, Παρίσι 1647.

πραγματεύθηκε τὸ θέμα τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς στὸ ἔργο του «*Ἡ παγκόσμια μουσουργία ἢ ἡ μεγάλη τέχνη τῆς συμφωνίας καὶ διαφωνίας*» τὸ ἔτος 1650³.

Στὶς ἀρχὲς τοῦ ΙΗ' αἰῶνος ὁ Γάλλος βενεδικτίνος μοναχὸς καὶ ἰδρυτὴς τῆς ἐπιστήμης τῆς παλαιογραφίας Μπερνάρ ντε Μονφωκὸν (1655 - 1741) ἐξέδωσε στὸ Παρίσι τὴν «*Ἑλληνικὴ Παλαιογραφία*» (τὸ ἔτος 1708)⁴, στὴν ὁποία συμπεριέλαβε καταλόγους τῶν σημαδιῶν τῆς παλαιᾶς σημειογραφίας τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς. Ἀπὸ τότε καὶ καθ' ὅλον τὸν ὑπόλοιπο αἰῶνα, ἡ Βυζαντινὴ Μουσικολογία -καὶ ἡ Ὑμνολογία- εἶναι ὁ νέος ἀνερχόμενος ἐπιστημονικὸς κλάδος, μὲ κυρίους ἐκπροσώπους του στὴν μὲν Γερμανία τὸν βενεδικτίνου μοναχό, θεολόγο καὶ ἱστορικό (ἡγούμενο ἀπὸ τὸ 1764 ὡς τὸ 1793 τῆς Μονῆς Ἁγίου Βλασίου τοῦ Μέλανα Δρυμοῦ [Black Forest] στὴν γερμανικὴ Βάδη - Βυρτεμβέργη [Baden - Württemberg]) Μαρτίνο Γκέρμπερτ (1720 - 1793)⁵, στὴ Γαλλία τὸν μουσικὸ καὶ συγγραφέα Γκιγιώμ Ἀ. Βιγιωτώ (1759 - 1839)⁶, στὴν δὲ Αὐστρία τὸν πραγματογνώμονα τοῦ Αὐστριακοῦ στρατοῦ καὶ μουσικολόγο ἐρευνητὴ Φ. Ἰ. Σούλτσερ (1749 - 1830)⁷.

Τὸν ΙΘ' αἰῶνα, ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία οἱ Ἕλληνες -μετὰ τὴν κατάκτηση τῆς ἀνεξαρτησίας τους- θεωροῦν πολιτισμικὴ τους ὑποχρέωση νὰ κατευθυνθοῦν πρὸς τὴ μουσικὴ τῆς Δύσεως, τότε σύσσωμη σχεδὸν ἡ διεθνὴς μουσικολογικὴ κοινότητα ἔχει τὸ βλέμμα της στραμμένο πρὸς τὴν Ἑλλάδα, πρὸς τὴν Ἐκκλησιαστικὴ της μουσικὴ. Ἡ ἀπὸ δύο αἰῶνες νωρίτερα προλείανση τοῦ ἐδάφους γιὰ γόνιμη καλλιέργεια τῆς ἐπιστήμης τῆς Βυζαντινῆς Μουσικολογίας στὴν Εὐρώπη τώρα ἀρχίζει νὰ ἀποδίδει καρπούς. Μία σειρὰ καταξιωμένων ἐπιστημόνων δημιουργεῖ κύκλους μαθητῶν, ἐνῶ ποικίλες σχολές, μὲ διάφορες ἢ κάθε μία τάσεις καὶ ἐπιστημονικὲς θέσεις, κάνουν τὴν ἐμφάνισή τους. Στὴ Γαλλία, ὁ βελγικῆς καταγωγῆς Φραν-

³ Kircher, Athanasius, *Musurgia universalis sive ars magna consoni et dissoni*, τ. Α' - Ζ', Ρώμη 1650.

⁴ Bernard de Montfaucon, *Palaeographia Graeca, sive, De ortu et progressu litterarum graecarum*, Παρίσι 1708.

⁵ Gerbert, Martin, *De cantu et musica sacra a prima ecclesiae aetate usque ad praesens tempus*, Ἄγιος Βλάσιος 1774 καὶ ²1968. Τοῦ ἰδίου, *Scriptores ecclesiastici de musica sacra potissimum*, Ἄγιος Βλάσιος 1784, καὶ ²1963.

⁶ Villoteau, Guillaume, A., *Description de l' Egypte. De l' etat actuel de l' art musical en Egypte*, Παρίσι 1799.

⁷ Sulzer, F., J., *Geschichte des transalpinen Daciens*, Βιέννη 1781.

σουά - Ἰωσήφ Φετίς (1784 - 1871)⁸ ὁ μουσικολόγος καὶ πιανίστας Κάρολος - Ἐντμοντ ντὲ Κουσεμάχερ (1805 - 1876)⁹, ὁ ὁποῖος συνέχισε τὸ ἔργο «*Scriptores ecclesiastici...*» τοῦ προαναφερθέντος Μαρτίνου Γκέρμπερτ ὁ ἐλάχιστα μεταγενέστερος Χενρί Στιβενσόν¹⁰, ἐπικεντρωθεὶς σὲ ζητήματα ρυθμοῦ τῆς ἑλληνικῆς ὕμνογραφίας ὁ Γάλλος ἐρευνητὴς τῆς πρώϊμης χριστιανικῆς λατρείας Ἰωάννης Βαπτιστὴς Τιμπώ (1872 - 1938)¹¹, ὁ ὁποῖος δημοσίευσε, σὺν τοῖς ἄλλοις, ἀρκετὲς μελέτες περὶ τῶν βυζαντινῶν μουσικῶν συστημάτων σημειογραφίας ὁ κληρικὸς Ἰωάννης Βαπτιστὴς Ρεμπούρ¹², ὁ ὁποῖος ἐντρυφίσε ἰδιαίτερος σὲ ζητήματα θεωρίας τῆς Ψαλτικῆς τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας καὶ ἄλλοι, πασχίζουσι νὰ ἀνακαλύψουσι τὴν λεγομένη «κλειδα», μὲ τὴ βοήθεια τῆς ὁποίας θὰ μπορούσαν νὰ μεταφέρουσι τὴ μουσικὴ σημειογραφία τοῦ Βυζαντίου στὸ Σγραμμα.

Στὴν Ἀγγλία ὁ ἀγγλικανὸς κληρικὸς καὶ ὕμνογράφος Ἰωάννης Μ. Νήλ (1818 - 1866)¹³, στὴν Ἰταλία ὁ γαλλικῆς καταγωγῆς καθολικὸς καρδινάλιος, θεολόγος καὶ ἀρχαιολόγος, Ἰωάννης Βαπτιστὴς Φρανσουά Πίτρα (1812 - 1889)¹⁴, στὴν Αὐστρία ὁ Δ. Χ. Μύλλερ καὶ στὴ Γερμανία ὁ γερμανοεβραῖος Παῦλος Μᾶς (1880 - 1964)¹⁵ καὶ ὁ κορυφαῖος βυζαντινολόγος Κάρολος Κρουμβάχερ (1856 - 1909)¹⁶, ὅλοι ἀγωνίζονται νὰ κατανοήσουσι τὴ μετρικὴ δομὴ τῆς Βυζαντινῆς ὕμνογραφίας καὶ

⁸ Fétis, François - Joseph, *Histoire générale de la musique*, Παρίσι 1869 - 1876.

⁹ Coussemaker, Charles-Edmond - Henri de, *Histoire de l'Harmonie au Moyen Âge*, Παρίσι 1852. Τοῦ ἴδιου, *Scriptorum de musica medii aevi*, Τόμοι Α' - Δ', Παρίσι, μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1864 - 1876.

¹⁰ Stevenson Henri, M., "Du rythme dans l' Hymnographie de l' Eglise grecque", *Revue des questions historiques*, xi, Παρίσι 1876, σελ. 482 - 543.

¹¹ Thibaut, Joannès (Jean-Baptiste). Πλήθος μελετῶν μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1898 καὶ 1904.

¹² Rebours, Jean-Baptiste, *Traite de psaltique: Theorie et pratique du chant dans l' Eglise grecque*, ἐκδόσεις A. Picard & fils, Παρίσι 1906. Ἀκόμη μελέτες στὴν γαλλικὴ, μεταφρασμέναι στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, δημοσιευμέναι στὴν μουσικὴ ἐφημερίδα "Φάρμιγγα" τῶν ἀρχῶν τοῦ Κ' αἰῶνος.

¹³ Neale John Mason - Hatherley S.G., *Hymns of the Eastern Church with Music*, AMS Press, Νέα Ὦρκη 1870.

¹⁴ Pitra, Jean-Baptiste François - Stevenson Henri, M., *Theodori Prodrumi commentarios in carmina sacra melodorum Cosmae hierosolymitani et Ioannis Damasceni*, Ρώμη, 1888. Ὁ Pitra ὑπήρξε καὶ στενότερος συνεργάτης τοῦ Abbe Migne στὴν ἐκδόσιν τῆς Λατινικῆς καὶ Ἑλληνικῆς Πατρολογίας.

¹⁵ Maas Paul - Trypanis Constantine. A., *Sancti Romani Melodi Candica - Cantica Genuina*, Oxford 1963.

¹⁶ Karl Krumbacher, *Geschichte der byzantinischen Literatur von Justinian bis zum Ende des Ostroemischen Reiches*, 1897 Ὁ Krumbacher εἶναι ἐπίσης ὁ ἰδρυτὴς τῶν περιοδικῶν *Byzantinische Zeitschrift* (1892) καὶ *Byzantisches Archiv* (1898).

τὴν ρυθμικὴ τῆς μουσικῆς τῆς. Μάλιστα, τὸ 1871 στὴ σαξωνικὴ Λειψία, ὁ Βίλχελμ βὸν Κρίστ¹⁷ μὲ τὸν ἑλληνικῆς καταγωγῆς μαθητὴ του Ματθαῖο Παρανίκα (1832 - 1914)¹⁸ ἐκδίδουν τὴν «Ἑλληνικὴ Ἀνθολογία χριστιανικῶν ποιημάτων»¹⁹, ἴσως τὴν πλέον πλουσία συλλογὴ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων ὅλων τῶν ἐποχῶν.

Ἄν προχωροῦσε κανεὶς στὴν ἀναφορὰ τῶν ξένων μουσικολόγων τοῦ Κ' αἰῶνος, οἱ ὅποιοι ἀσχολήθηκαν μὲ τὴ μελέτη καὶ ἔρευνα τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, τὸ πρᾶγμα θὰ ἔπαιρνε μεγάλες διαστάσεις. Τὰ ὄνόματα εἶναι πολλὰ καὶ συνεχῶς πολλαπλασιαζόμενα. Ἡ ἀναφορὰ τους στὸ σημεῖο αὐτὸ δὲν θὰ ἐξυπηρετοῦσε κάτι. Ὅμως, θὰ ἦταν παράλειψη, ἐὰν δὲν γινόταν ἰδιαίτερα μνεῖα στὸ σημαντικότερο (γιὰ τὴν Δύση) ἐπιστημονικὸ γεγονός τοῦ Κ' αἰῶνος, τὴν συγκρότηση τοῦ Ὄργανισμοῦ «Μνημεῖα Βυζαντινῆς Μουσικῆς» («*Monumenta Musicae Byzantinae*»), μὲ ἔδρα τὴν Κοπεγχάγη τῆς Δανίας, καὶ τὴν ἔκδοση τῆς ὁμόθυμης σειρᾶς ἐπιστημονικῶν συγγραμμάτων (Ἐκδοτικὸ Πρόγραμμα), τὴν ὁποία ἀπὸ τὸ 1935 ὡς τὸ 1960 ἐπιμελήθηκαν ὑπὸ στενὴ συνεργασία ὁ Ἄγγλος ἑλληνοστῆς Henry Julius Wetenhall Tillyard (1881 - 1968), ὁ Αὐστριακός, μὲ δράση στὴν Ἀγγλία, μουσικολόγος Egon Joseph Wellesz (1885 - 1974), ὁ Δανὸς καθηγητὴς κλασσικῆς φιλολογίας Carsten Høeg (1896 - 1961) καὶ μία στρατιὰ ἄλλων ἐπιστημόνων. Τὸ ἐν λόγω Πρόγραμμα περιελάμβανε τρεῖς σειρές: α) πανομοιότυπα χειρογράφων κωδίκων Βυζαντινῆς Μουσικῆς, β) ἐπιστημονικὰ μουσικολογικὰ συγγράμματα ἢ μελέτες καὶ γ) ἔργα μεταγραφῶν τῆς παλαιᾶς στενογραφικῆς μουσικῆς σημειογραφίας τῆς Ψαλτικῆς στὴν εὐρωπαϊκὴ μουσικὴ γραφὴ (Σγραμμο). Παραλλήλως, πραγματοποιήθηκε μεγάλος ἀριθμὸς διεθνῶν συνεδρίων γιὰ τὴν ἱστορικὴ ἐξέλιξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ τοῦ μουσικοῦ συστήματος καταγραφῆς αὐτῆς²⁰. Ἀποτέλεσμα τῆς ἐπιστημονικῆς δράσεως τῶν Μ.

¹⁷ Wilhelm von Christ, "Über die Bedeutung von Hirmos, Troparion und Kanon in der griechischen Poesie des Mittelalters erläutert an der Hand einer Schrift des Zonaras", *Sitzungsberichte der k. Bayer. Akademie. Philos.-philol. Classe* 11/1 (1870), p. 76-84.

¹⁸ Ἀρθρογραφεῖ καὶ γενικῶς συγγράφει στὴν Κωνσταντινούπολη κατὰ τὴν τελευταία δεκαετία τοῦ ΙΘ' αἰῶνος περὶ ὕμνογραφίας, μετρικῆς καὶ σημειογραφίας.

¹⁹ Wilhelm von Christ - Paraniakas K. Matthaïos, *Anthologia Graeca Carminum Christianorum*, ἔκδοση B.G. Teubner, Λειψία 1871.

²⁰ Μερικὲς πληροφορίες μεταφέρονται ἐδῶ ἀπὸ τὸν διαδικτυακὸ τόπο τῶν *Monumenta Musicae Byzantine*: "The editorial program of M. M. B. began in 1935 under the direction of Carsten Høeg. Since then, the University of Copenhagen has housed continuous research activities in the field of Byzantine chant. M. M. B. is published under the auspices of Union Académique Internationale and has been supported by the Carlsberg Foundation."

Μ.Β. εἶναι ἡ δημιουργία ἐδρῶν καὶ τομέων Βυζαντινῆς Μουσικολογίας στὰ πλέον ἔγκριτα Πανεπιστήμια τῆς Εὐρώπης, Ἀμερικῆς, Αὐστραλίας καὶ Ἀσίας, ὅπου, σήμερα ἀκόμη, κορυφαῖοι ἐπιστήμονες ἐργάζονται ἐπίμονα καὶ συστηματικά γιὰ τὴν Βυζαντινὴ Μουσική.

Β. Ἡ Μουσικολογία τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης στὴν Ἑλλάδα.

Στὴν Ἑλλάδα ἡ Μουσικολογία τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης εἶναι σχετικὰ πολὺ νεαρὰ ἐπιστήμη. Ἡ ἀφετηρία τῆς καθαρῶ ἐπιστημονικῆς τῆς φάσεως πρέπει νὰ ἀναζητηθεῖ μόλις στὶς ἀρχές τῆς τελευταίας τριακονταετίας τοῦ Κ' αἰῶνος (περίπου στὸ ἔτος 1970). Προηγουμένως, ἡ Μουσικὴ τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας γνώρισε μία ἀρκετὰ μακρὰ περίοδο προεπιστημονικῆς μελέτης καὶ ἔρευνας, ἡ ὁποία φαίνεται νὰ ἔχει τὶς ἀπαρχές της στὴν ἐποχὴ ἐπινοήσεως τῆς Νέας Μεθόδου Ἀναλυτικῆς Σημειογραφίας (τὸ 1814) ἀπὸ τοὺς Τρεῖς Διδασκάλους (Χρῦσανθο ἐκ Μαδύτων Ἐπίσκοπο Διρραχίου, Γρηγόριο Πρωτοψάλτη τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καὶ Χουρμούζιο Χαρτοφύλακα τῆς Μ.Χ.Ἐ.), ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία τίθενται οἱ βάσεις γιὰ τὴν θεωρητικὴ μελέτη καὶ τεκμηρίωση τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης. Ἡ ἐπινοήση, μάλιστα, καὶ ἐφαρμογὴ (ἀπὸ τὰ 1820 κι ἐνεῦθεν) τῆς μουσικῆς (ἐνν. ψαλτικῆς) τυπογραφίας²¹ ἔδωσε σημαντικὴ ὥθηση στὰ πράγματα καὶ μαζὶ δυνατὸτητα εὐρείας διαδόσεως τῆς Τέχνης καὶ εὐκόλης μεταδόσεως τῶν μουσικῶν, θεωρητικῶν, ἱστορικῶν καὶ λοιπῶν ἐρευνητικῶν ἢ μουσικοδιφικῶν ἐργασιῶν.

Κατὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες τοῦ ΙΘ' αἰῶνος, οἱ διαπιστωμένες ἀτέλειες τῆς Νέας Μεθόδου, τὸ ὄλοένα αὐξανόμενο ἐνδιαφέρον τῶν Ἱεροψαλτῶν, τῶν μουσικοδιδασκάλων καὶ τῶν μουσικολογούντων περὶ τὴν Ψαλτικὴ Τέχνη καὶ ἡ ζωντὰ μουσικο-ποιμαντικὴ μέριμνα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἴδρυση πλήθους Μουσικῶν Σχολῶν καὶ Ἐκκλησιαστικῶν Μουσικῶν Συλλόγων, ἀπ' ὅπου ξεπήδησε μία ομάδα ἐρευνητῶν συγγραφέων καὶ ἀρθρογράφων. Ὁ κωνσταντινουπολίτικος -λίγο ἀργότερα καὶ ὁ ἀθηναϊκός- ἡμερήσιος καὶ περιοδικὸς τύπος, καθὼς καὶ τὰ ποικίλα εἰδικὰ ἔντυπα ὄργανα τῶν Μουσικῶν Συλλόγων (ἱεροψαλτικὲς ἢ μουσικὲς ἐφημερίδες καὶ περιοδικά), φιλοξενοῦν πληθώρα ἀρθρων, μελετῶν καὶ ἐπιστολῶν γιὰ τὴν Ψαλτικὴ

²¹ Μόνο ὡς θεία πρόνοια θὰ μπορούσε κανεὶς νὰ ἐρμηνεύσει τὴν ἐπίλυση τῶν δύο αὐτῶν φλεγόντων ζητημάτων τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης (τὴν ἀνάλυση τῆς σημειογραφίας της καὶ τὴν μουσικὴ τυπογραφία) μέσα σὲ μία μόνο ἑπταετία (1814 -1821) πρὸ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασεως κατὰ τοῦ ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ.

Τέχνη, πολλές δὲ φορές ἀποβαίνουν «θέατρα» ζωηρῶν ἀντιπαραθέσεων μεταξύ τῶν ὀπαδῶν τῆς μίας ἢ τῆς ἄλλης καλλιτεχνικῆς ἢ θεωρητικῆς τάσεως. Ἰδιαίτερα μνεία ὀφείλεται στὸ σπουδαῖο περιοδικό μὲ τίτλο «Τοῦ ἐν τοῖς Πατριαρχεῖοις ἐδρεύοντος Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσικοῦ Συλλόγου “Παράρτημα Ἐκκλησιαστικῆς Ἀληθείας”, γνωστὸ ὡς Π.Ε.Α., τὸ ὁποῖο ἐκδίδεται ὡς μουσικὸ Παράρτημα μιᾶς πολιτικῆς ἐφημερίδος (!) μὲ ἐξαιρετικῶς πλούσια, ἀπὸ ἱστορικῆς, καλλιτεχνικῆς καὶ μουσικολογικῆς ἐπόψεως, ὕλη. Τὰ τεύχη ἐξεδόθησαν ὡς ἀκολούθως: Τεῦχος Α', 1 Ἰανουαρίου 1900· τεῦχος Β', 1 Ἰουνίου 1900· τεῦχος Γ', 31 Δεκεμβρίου 1900· τεῦχος Δ', 1 Νοεμβρίου 1901· τεῦχος Ε', 1 Νοεμβρίου 1902· τεῦχος ΣΤ', 1 Νοεμβρίου 1902, καλύπτει ὕλη μέχρι τὴν 31ῃ Ὀκτωβρίου 1903.²²

Ἀποτέλεσμα ὅλου αὐτοῦ τοῦ «βρασμῶ» περὶ τὴν Ψαλτικὴ Τέχνη στὴν Κωνσταντινούπολη τοῦ τέλους τοῦ ΙΘ' καὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ Κ' αἰῶνος εἶναι ἡ ἀνάδειξη μιᾶς λαμπρῆς μουσικολογικῆς προσωπικότητας, τοῦ Κωνσταντίνου Ἀλεξ. Φάχου. Ὁ Φάχος (Μέγα Ρεῦμα Βοσπόρου 1866, κατ' ἄλλους 1869 - Ἀθήναι 1949) ὑπῆρξε λόγιος Πρωτοψάλτης, μουσικός, συνθέτης καὶ μελουργός, μουσικοδιδάσκαλος, παιδαγωγός, βυζαντινολόγος καὶ μουσικολόγος²³ μὲ πλουσιώτατο διδακτικὸ²⁴, συγγραφικὸ καὶ ἐκδοτικὸ ἔργο, εἶναι καὶ ὁ πρῶτος ἐπίσημος ἐκπρόσωπος τῆς παλαιογραφικῆς μουσικολογικῆς ἐρευνας στὸν ἐλλαδικὸ χῶρο. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ μνημειῶδες ἔργο του «Ἡ Παρασημαντικὴ τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ἦτοι Ἱστορικὴ καὶ τεχνικὴ ἐπισκόπηση τῆς σημειογραφίας τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς ἀπὸ τῶν πρώτων χριστιανικῶν χρόνων μέχρι τῶν καθ' ἡμῶν»²⁵, ἀξίζει ἐδῶ νὰ μνημονευθεῖ ἡ πολυετής δράση του ὡς ἐκδότου, στὴν Ἀθήνα, τῶν μουσικῶν ἐφημερίδων «Φόρμιγξ»²⁶ καὶ «Νέα Φόρμιγξ»²⁷, οἱ ὁποῖες ἀπετέλεσαν σημαντικώτατο «βῆμα» μουσικολογικῶν συζητήσεων καὶ μουσικοδιδικῶν ἀναζητήσεων τῆς ἐποχῆς, ὅπου καὶ ὁ ἴδιος ἀρθρογραφοῦσε τακτικώτατα. Τὰ ἐνδιαφέοντά του, ἐκτὸς

²² Ἀναστατικὴ ἐπανεκδόση τῶν ἑξὶ αὐτῶν τόμων τοῦ Π.Ε.Α. πραγματοποιοῖησε σχετικῶς πρόσφατα ὁ Ὁμότιμος, πλέον, Καθηγητῆς τοῦ Τμήματος Μουσικῆς Ἐπιστήμης καὶ Τέχνης τοῦ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αντώνιος Ἀλυγιάκης.

²³ <http://www.megarevma.net/Psahos.htm>

²⁴ Εἶναι ἰδρυτῆς (στὰ 1902) καὶ πρῶτος καθηγητῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Σχολῆς τοῦ ἱστορικοῦ Ὡδεῖου Ἀθηνῶν, ἡ ὁποία εἶναι ἀναγνωρισμένη ἀπὸ τὸ Κράτος καὶ τὴν Ἐκκλησία σύμφωνα μὲ τὸν Νόμο 182/1936, ὡς ἡ ἐπίσημη Σχολὴ Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς.

²⁵ Πρῶτη ἐκδόση Ἀθήναι 1917 καὶ δεύτερη Ἀθήναι 1978.

²⁶ "Φόρμιγξ", Μουσικὴ Ἐφημερίς, Ἀθήναι 1901-1906, 1906-1908, 1909-1912.

²⁷ "Νέα Φόρμιγξ", Μουσικὸν Περιοδικόν, Ἀθήναι 1921-1923.

ἀπὸ παλαιογραφικὰ καὶ σημειογραφικὰ («παλαιοσημειογραφικὰ»), ἦταν ἐπίσης θεωρητικά, μὲ ἔμφαση στὰ διαστηματικά καὶ συνηχητικά (μουσικὰ διαστήματα, κλίμακες, ἁρμονίες, συνηχήσεις), γεγονός τὸ ὁποῖο τὸν ὀδήγησε στὴν ἐπινόηση καὶ κατασκευὴ τοῦ περίφημου πειραματικοῦ μουσικοῦ ὄργανου «Ψαλτήριον», ἐνὸς ηλεκτροφόρου ὄργανου ἱκανοῦ νὰ ἀποδίδει μὲ ἀκρίβεια τὰ μουσικὰ διαστήματα τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ τῆς ἐλληνικῆς λαϊκῆς καὶ παραδοσιακῆς μουσικῆς. Ἐπ' εὐκαιρία, ἡ προσφορά τοῦ Κωνσταντίνου Ψάχου καὶ στὴν κατάγραφή καὶ μελέτῃ τῆς τελευταίας δὲν εἶναι διόλου εὐκαταφρόνητη²⁸.

Ὡς συνεχιστὴς καὶ διάδοχος στὴν μουσικολογικὴ ἔρευνα -πάντα στὸν ἐλλαδικὸ χῶρο- ἀκολουθεῖ ἓνας ἄλλος σπουδαῖος, ἀοκνος ἐργάτης καὶ μελετητὴς τῆς ἐλληνικῆς μουσικῆς παραδόσεως, ὁ Σίμων Ἰωάν. Καρᾶς (1903 - 1999)²⁹. Αὐτὸς συνέχισε καὶ προήγαγε τὸ ἔργο τοῦ Κ. Ψάχου στὸν παλαιογραφικὸ ἐρευνητικὸ τομέα, συνεισέφερε τὰ μέγιστα στὴν καταγραφή (μὲ ἐπιτόπια ἔρευνα), διάσωση καὶ προβολὴ τῆς ζώσης προφορικῆς παραδόσεως τῆς Ἑλληνικῆς Μουσικῆς, ἐκκλησιαστικῆς καὶ παραδοσιακῆς, ἐνῶ, παραλλήλως, ἐπαναδιατύπωσε καὶ ἐπαναπροσδιόρισε τὸ θεωρητικὸ πλαίσιο αὐτῆς. Παραλλήλως, ἐμπλούτισε τὴν ἐλληνικὴ μουσικολογικὴ ἔρευνα μὲ τὴν ἀνακάλυψη καὶ μελέτῃ πλήθους χειρογράφων μουσικῶν πηγῶν, ἔδωσε πρῶτος τὸ «παρῶν» τῆς ἐλληνικῆς μουσικολογικῆς κοινότητος στὰ διεθνῆ μουσικολογικὰ συνέδρια, γενόμενος σταθερὸς μουσικολογικὸς ἀντίλογος στὶς ἐπιστημονικῶς ἐσφαλμένες περὶ τὴν Ψαλτικὴ Τέχνη θέσεις τῶν μουσικολόγων τοῦ ἔξωτερικοῦ, ἴδρυσε τὸν «Σύλλογο πρὸς Διάδοσιν τῆς Ἐθνικῆς Μουσικῆς» μὲ ποικίλα διδακτικά, ἐρευνητικὰ καὶ καλλιτεχνικὰ ἐνδιαφέροντα, ἐνῶ εἶναι αὐτὸς ποὺ εἰσήγαγε τὴν ἐλληνικὴ μουσικὴ παράδοση στὸ ραδιόφωνο.

Ἐντούτοις, τὴν καθαυτὴ μουσικολογικὴ ἐπιστήμη περὶ τὴν Ψαλτικὴ Τέχνη στὴν Ἑλλάδα ὀριοθέτησαν δύο σημαντικὰ, ἀλλὰ ἀρκετὰ πρόσφατα, γεγονότα:

²⁸ Περὶ τοῦ Κωνσταντίνου Ψάχου ὁ ἐνδιαφερόμενος μπορεῖ νὰ ἀνατρέξει: Δραγούμης Μᾶρκος, Φ., «Κωνσταντῖνος Ἀ. Ψάχος», Ἀθήναι 1974, *Λαογραφία* 29, σελ. 311 - 322. Χατζηθεοδώρου Γεώργιος, Ε., *Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργον τοῦ Κωνσταντίνου Ἀλεξάνδρου Ψάχου*, Ἀθήναι 1978. Στάθης Θ. Γρηγόριος, «Ἀγορὰ τῆς Μουσικῆς Βιβλιοθήκης Κ. Ἀ. Ψάχου», Ἀθήναι 2001, στὸν τόμο «...τιμὴ πρὸς τὸν Διδάσκαλον...», σ. 772 - 778.

²⁹ Περὶ τοῦ Σίμωνος Καρᾶ ὁ ἐνδιαφερόμενος μπορεῖ νὰ δεῖ στὶς ἐργασίες: Στάθης Θ. Γρηγόριος, «Νεκρολογία - Σίμων Ἰ. Καρᾶς: Διδάσκαλος τῆς Ἐθνικῆς Μουσικῆς (1903 - † 26 Ἰανουαρίου 1999)», Ἀθήναι 2001, στὸν τόμο «...τιμὴ πρὸς τὸν Διδάσκαλον...», σ. 921 - 924 καὶ *Ἐφημέριος*, τεύχος ΜΗ/2, σ. 10-11. Πιλάλης Ἡλίας, «Σίμων Καρᾶς - Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργον τοῦ "Δασκάλου"», Ἀθήναι 2003, *Περιοδικό Οἰκουμενικοῦ Ἑλληνισμοῦ* 9, σ. 54 - 70.

α) Ἡ σύσταση κατὰ τὸ ἔτος 1970 καὶ ἡ ἔκτοτε ἀδιάκοπη λειτουργία τοῦ «Ἰδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», μὲ Πρόεδρο τὸν ἐκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πρῶτο διευθυντὴ του τὸν μουσικολογιάτο Μητροπολίτη Σερβίων καὶ Κοζάνης -μακαριστὸ σήμερα- κυρὸ Διονύσιο Ψαριανό. Μερικὲς βασικὲς πληροφορίες μεταφέρονται ἐδῶ ἀπὸ τὸν διαδικτυακὸ τόπο τοῦ Ἰδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας: «Τὸ Ἰδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας συστήθηκε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὴν 97ην συνεδρίαν τῆς 24ης Ἰουνίου τοῦ 1970, ὕστερα ἀπὸ εἰσήγηση τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου Σερβίων καὶ Κοζάνης κυροῦ Διονυσίου πρὸς τὴν ἐπὶ τῆς Θείας Λατρείας καὶ Τέχνης Μόνιμον Συνοδικὴν Ἐπιτροπὴν. Λειτουργεῖ σύμφωνα μὲ τὸν Κανονισμὸ 17/1981 τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος («Ἐκκλησία» ἔτος ΝΖ', τεῦχος Β', ἀρ. 3/16.9.1981), καὶ Φ.Ε.Κ. 135, τεῦχος πρῶτο, 10.11.1982. Πρόεδρος (ἐννοεῖται, σήμερα) τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἰδρύματος εἶναι ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, κ. Γερώνυμος καὶ Διευθυντὴς του ὁ ἐλλογιμώτατος, Ὁμότιμος Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, κ. Γρηγόριος Θ. Στάθης.»

β) Ἡ, μόλις τὸ τελευταῖο τέταρτο τοῦ Κ' αἰῶνος, παρουσία τοῦ μουσικολόγου - θεολόγου - φιλολόγου Καθηγητοῦ Γρηγορίου Θ. Στάθης στὰ ἑλληνικὰ Πανεπιστήμια (Θεολογικὴ Σχολὴ καὶ Τμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν Ἐ.Κ.Π.Α.) καὶ στὸ «Ἰδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου», ἀρχικῶς ὡς Ἐπιστημονικοῦ Συνεργάτου καὶ σήμερα ὡς Διευθυντοῦ. Ὁ Γρ. Στάθης, θεμελίωσε τὴν ἐπιστῆμη τῆς Βυζαντινῆς Μουσικολογίας στὴν Ἑλλάδα μὲ τὴν ἀοκνη καὶ χαλκέντερη ἀναλυτικὴ περιγραφὴ ὅλων τῶν ἀγιορειτικῶν καὶ μετεωριτικῶν χειρογράφων κωδίκων Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, μὲ τὸ διδακτικὸ, συγγραφικὸ, ἐκδοτικὸ καὶ καλλιτεχνικὸ του ἔργο, μὲ τὴ συγκρότηση καὶ διδασκαλία τοῦ Χοροῦ Ψαλτῶν «Οἱ Μαῖστρος τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης», ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν παρακολούθηση πλειάδος διδακτορικῶν διατριβῶν, τὴν ἐκδόση αὐτῶν στὴ σειρά «Μελέται» τοῦ Ἰ.Β.Μ., καὶ τὴν ἀνάδειξη τῶν διδακτόρων αὐτοῦ σὲ ἐκπαιδευτικούς λειτουργοὺς τῆς Τριτοβάθμιας Ἐκπαιδεύσεως³⁰.

³⁰ Βλ. σχετικῶς στὸν παρόντα τόμο τὴν σχετικὴ ἐργασία τοῦ ἰδίου τοῦ Καθηγητοῦ Γρ. Θ. Στάθης μὲ τίτλο, «Ἡ Θεματολογία τῶν Διδακτορικῶν Διατριβῶν γιὰ τὴν Ψαλτικὴ Τέχνη στὸ Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ Καθηγητοῦ Γρ. Θ. Στάθης.»

Γ. Απόψεις τῆς ξένης ἐπιστημονικῆς ἔρευνας γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Μουσικὴ.

Ἀτυχῶς, ἡ μέχρι τὸ δ' τέταρτο τοῦ Κ' αἰῶνος ἀπουσία ἐλληνικῆς μουσικολογικῆς ἐπιστήμης ἐπέτρεψε στοὺς ἐκπροσώπους τῆς ξένης ἐπιστημονικῆς ἔρευνας νὰ διατυπώσουν μία σειρά ἀνυπόστατων καὶ ἐξωπραγματικῶν θέσεων καὶ ἀπόψεων, τὶς ἐξῆς:

- Ἡ Βυζαντινὴ Μουσικὴ χάνεται στὰ 1453 μὲ τὴν Ἄλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας.
- Μετὰ τὸ 1453 ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Μουσικὴ τῶν Ἑλλήνων ἐκτουρκεύεται, ὡς ἐκ τούτου, δὲν ὑπάρχει ἀνάγκη μελέτης αὐτῆς. Ἀποτελεῖ ξεχωριστὸ εἶδος.
- Δὲν ὑπάρχει Χρωματικὸ καὶ Ἐναρμόνιο Γένος στὴν Ψαλτικὴ Τέχνη τῆς βυζαντινῆς περιόδου.
- Ἡ ἀπὸ τὸν Ι' ἕως τὸν ΙΘ' αἰῶνα σημειογραφία τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς δὲν ὑπῆρξε στενογραφικὴ.
- Ἡ σύγχρονη Ἐκκλησιαστικὴ Μουσικὴ δὲν ἔχει καμμία σχέση μετὰ τὴ βυζαντινὴ (πρὸ τῆς Ἀλώσεως) μουσικὴ.

Αἰτία τῆς διατυπώσεως τῶν ἀνωτέρω ἀπόψεων ἦταν ἡ ἄρνηση τῶν ξένων ἐρευνητῶν νὰ παραδεχθοῦν (ἢ ἡ ἀδυναμία νὰ κατανοήσουν) καὶ νὰ παρακολουθήσουν ὡς ζῶσα τὴν ἰσχύουσα στὴν Ἑλλάδα ψαλτικὴ παράδοση. Σήμερα, βέβαια, ὅλες οἱ ἀνωτέρω τοποθετήσεις ἔχουν ἀναιρεθεῖ ἀπὸ τοὺς Ἑλληνες μουσικολόγους (βασικῶς, ἀπὸ τὸ ἐπιστημονικὸ ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Γρ. Στάθη) μὲ τρανταχτὰ καὶ ἀδιάσειστα ἐπιχειρήματα. Οἱ ἔρευνες τῶν ἐπιστημόνων τοῦ ἐξωτερικοῦ ἔχουν πλέον στραφεῖ σὲ σωστὲς κατευθύνσεις, ἂν καὶ τὰ προβλήματα δὲν ἔχουν ἐντελῶς ἐκλείψει.

Δ. Οἱ Σχέσεις τῆς Μουσικολογικῆς Ἐπιστήμης καὶ τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης στὴν Ἑλλάδα σήμερα.

Δυστυχῶς, τὸ γεγονός ὅτι ἡ ἐπιστήμη τῆς Μουσικολογίας τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης εἶναι ἀκόμη σὲ νηπιακὴ φάση ἔχει ὡς συνέπεια καὶ ἐπακόλουθο τὴν καθυστερημένη καὶ ἐλλιπῆ ἐνημέρωση τῶν Ἱεροψαλτῶν καὶ τῶν Κληρικῶν, τῶν κατ' ἐξοχὴν φορέων τῆς ἐν λόγῳ τέχνης, γιὰ τὶς νεώτερες ἐξελίξεις τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας περὶ τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Μουσικὴ, καθὼς καὶ γιὰ τὸν ρόλο τῶν ἐπιστημόνων μουσικολόγων. Ἔτσι, μεγάλη μερίδα Ἱεροψαλτῶν καὶ Κληρικῶν τῆς Ἑλ-

λάδος -κυρίως, προχωρημένης ηλικίας- αντιμετωπίζουν με καχυποψία, ἴσως και ἐμπάθεια, τὴ σύγχρονη ἐπιστημονικὴ ἔρευνα καὶ τοὺς Ἑλληνες ἐρευνητές. Βεβαίως, ἡ στάση αὐτὴ εἶναι ἀποτέλεσμα βαθιᾶς καχυποψίας καὶ προκαταλήψεως, φανατισμοῦ καὶ μισαλλοδοξίας ὀρισμένων διδασκάλων τῆς Ψαλτικῆς καὶ ἔχει ἄμεσες ἐπιδράσεις στοὺς κύκλους τῶν μαθητῶν τους, ποὺ τοὺς ἀκολουθοῦν τυφλά, ἀλλὰ καὶ ἔμμεσες ἐπιρροές στὸν Ἱερό Κλῆρο, ἐπιφέρει δὲ σοβαρότατες ἐπιπτώσεις (ἐρίδες, διχασμούς) στὴν ἐν γένει ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Μᾶλλον, ὅμως, αὐτὴ ἡ φαινομενικὴ ἐπιφυλακτικότητα καὶ ὁ ζηλωτισμὸς γιὰ τὴν (δῆθεν) τήρηση τῶν παραδόσεων, κρύβουν τὸν βαρὺ ἐγωισμὸ προσώπων, ποὺ ἀρνοῦνται τὴν διαφορετικότητα, ἀρνοῦνται τὴν ἀπομυθοποίηση ἐκείνων ποὺ διάγουν ὡς παντογνώστες καὶ μοναδικοὶ ἐκφραστὲς τῶν παραδόσεων, ἀρνοῦνται καὶ τὴν ἀπαραίτητη ἐνδοσκοπικὴ ἐξέταση ὅποιων προσωπικῶν λαθῶν.

Εἶναι, ὅμως, ἀπόλυτη ἀνάγκη νὰ γίνεῖ κατανοητὸς ὁ διακριτὸς ρόλος τῶν ἐρευνητῶν καὶ τῶν Ἱεροψαλτῶν, νὰ γίνεῖ δὲ ἀποδεκτὴ καὶ ἡ προσφορὰ ἀμφοτέρων στὴν Ψαλτικὴ Τέχνη καὶ πρακτικὴ, διότι:

- Χωρὶς τοὺς Ἱεροψάλτες οἱ μουσικολόγοι δὲν θὰ εἶχαν ἀντικείμενο μελέτης. Ἄρα, οἱ μουσικολόγοι δὲν ἀπορρίπτουν οὔτε ὑποτιμοῦν τοὺς Ἱεροψάλτες. Ἀντιθέτως, τοὺς τιμοῦν, τοὺς μελετοῦν καὶ στηρίζουν τὴν ἐπιστήμη τους σ' αὐτούς.
- Οἱ ἐρευνητὲς μελετοῦν τὶς μουσικὲς καὶ ἱστορικὲς πηγὲς τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης στὴ διαχρονικὴ τους ἐξέλιξη. Οἱ Ἱεροψάλτες ἔχουν τὴν παράδοση τῆς Τέχνης ἀπὸ τοὺς διδασκάλους τους, ὅμως ἡ ἐπιστημονικὴ κοινότητα μπορεῖ, ἐπιπλέον, νὰ παρακολουθεῖ τὴν ἐξέλιξη αὐτῆς τῆς παραδόσεως καὶ τὸ πῶς ἔφθασε στὴ σύγχρονη ἐποχὴ.
- Ἡ ἐπιστημονικὴ γνώση βοηθᾷ στὴν κατανόηση καὶ διόρθωση τοῦ παρόντος, διασφάζοντας τὴν παράδοση. Βεβαίως, καὶ ἡ Ψαλτικὴ -ὅπως ὅλες οἱ παραδόσεις- ἐξελίσσεται, ἀλλὰ πάντοτε εἶναι ἀπαραίτητη μία μορφή καθάρσεως ἀπὸ ὅσα ὁ χρόνος, ἡ ἄγνοια, ἡ ἀδιακρισία καὶ ὁ ἐγωισμὸς ἐπέτρεψαν νὰ παρεισφρήσουν στὸ σῶμα της.
- Γιὰ νὰ μπορέσει νὰ συμβάλει καὶ ἡ Ψαλτικὴ Τέχνη στὴν ποθούμενη λειτουργικὴ ἀνανέωση τῆς Ὀρθόδοξης Λατρείας, χρειάζεται ἡ οἰκοδόμησις σχέσεων ἐμπιστοσύνης μεταξὺ ἐπιστημόνων μουσικολόγων καὶ Ἱεροψαλτῶν, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἐν ἀγάπῃ διακονία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ στόχο τὴν πνευματικὴ ὠφέλεια ὅλων.

ἐπρόκειτο νὰ ἠχογραφήσουν· ὁ Μανώλης Χατζημάρκος, ἕνας ἀπὸ τοὺς λίγους ποὺ ἔχουν ἀποτυπωθεῖ καὶ δισκογραφηθεῖ καὶ στοὺς δύο χάρους, εἶναι χαρακτηριστικότερο παράδειγμα. Πρέπει νὰ ὑποθέσει κανεὶς ὅτι ἡ ὀγκώδης ἐκδόση τῆς Ζωῆς προσέδωσε ἐπιπλέον κῦρος στὸ γενικὰ ἀποδεκτὸ μοντέλο τοῦ μεγάλου ψαλτικοῦ χοροῦ ποὺ προπαγάνδιζε ὁ Πανελλήνιος Σύνλογος Ἱεροψαλτῶν. Σίγουρα ἐπηρέασε πάρα πολλές δισκογραφικὲς ἐκδόσεις, τουλάχιστον μέχρι τὸ '90. Στὴν πραγματικότητα, οἱ δίσκοι τοῦ Χατζημάρκου καὶ τοῦ Βασιλικῦ ἀποτελοῦν ἀνοίγματα πρὸς μία πιο ἐμπορικὴ νοοτροπία, ἂν καὶ οἱ δισκογραφικὲς ἐρμηνεῖες καὶ αὐτῶν τῶν καλλιτέλεστων πρωτοψαλτῶν εἶναι ὑπὲρ τὸ δέον στεγνὲς καὶ μετρημένες· ὠστόσο, καὶ αὐτὸ ἐπίσης πρὸς τιμὴν τῆς Ζωῆς, ἡ παρουσία ἔστω καὶ λίγων δειγμάτων τῆς τέχνης ἄλλων Ἱεροψαλτῶν πέραν τῆς χορωδίας τοῦ Πανελληνίου Συνλόγου Ἱεροψαλτῶν, δείχνει πὼς ἡ ψαλτικὴ τέχνη γίνεται ἀντιληπτὴ μέσα ἀπὸ ἕνα σύνολο ἐρμηνευτῶν ποὺ ὁ καθένας ἔχει δικές του ἰδιαιτερότητες, ἀντίληψη ποὺ θὰ κερδίσει ἔδαφος ἀρκετὰ χρόνια ἀργότερα, χωρὶς ὅμως, ὡς καὶ στὶς μέρες μας, νὰ ἔχει ἐδραιωθεῖ ἱκανοποιητικά.

Ἡ δεύτερη τάση ποὺ ἐμφανίστηκε στὴ δισκογραφία εἶναι οὐσιαστικὰ πατριωτικὴ, μὲ ἔμφαση στὴν ἀποκατάσταση καὶ διάδοση τῆς ἐθνικῆς κληρονομιάς. Ἡ τάση αὐτή, στὸ δισκογραφικὸ κόσμο, εἰσήχθη ἀπὸ τὸν Σύνλογο Διάδοσης τῆς Ἐθνικῆς Μουσικῆς τοῦ Σίμωνα Καρᾶ· καὶ μᾶλλον ἦταν ἡ προσωπικότητα τοῦ Καρᾶ ποὺ ὀδήγησε στὴ συγκεκριμένη προσέγγιση, πέρα ἀπὸ τίς γενικότερες συγκυρίες καὶ κοινωνικοπολιτικὲς ἐξελίξεις. Ἄν καὶ πᾶμπολλοὶ μουσικολόγοι μέσα στὸν 20ο αἰῶνα πάλεψαν νὰ ὑπερασπιστοῦν τίς αἰσθητικὲς ἀξίες τῆς ἐλληνικῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς⁵⁹, ὁ Καρᾶς ἔδειξε ἕναν ἐντυπωσιακὸ, ἴσως καὶ ὑπερβάλλοντα, ζῆλο σ' αὐτὸν τὸν τομέα· καὶ ἐνδεχόμενα ἡ ὑπερβολὴ μὲ τὴν ὁποία χειρίστηκε τὸ ζήτημα ἦταν τροποντινὰ ἀναγκαία, ἀντιπαραθέτοντας μία πεισματικὴ ὑπερηφάνεια σ' ἕναν κόσμο ποὺ διακατεῖχτο ἀπὸ σύνδρομα κατωτερότητας ἢ, στὴν καλύτερη περίπτωσι, ἀπὸ τὴ λογικὴ του «κρεῖσσον σιγαῶν». Πράγματι, παρὰ τίς ὅποιες ὑπερβολές, πέτυχε σπουδαῖα ἀποτελέσματα, ἀφυπνίζοντας συνειδήσεις, δημιουργώντας ἐνδιαφέρον σὲ νέα ἀκροατήρια, προκαλώντας συζητήσεις καὶ θέτοντας ἐρωτηματικά. Ὁ Καρᾶς εἶχε μία ἀφάνταστη ἐμβριθεὶα γνώσεων, ὁμως οὐσιαστικὰ ἦταν αὐτοδίδακτος· σὲ πολλὰς περιπτώσεις τὰ συμπεράσματά

⁵⁹ Γιὰ νὰ εἴμαστε ἀκριβεῖς, αὐτὸ ξεκινᾷ ἀπὸ τὸν 19ο αἰῶνα καὶ σύντομα ἐπεκτείνεται καὶ στὴν κοσμικὴ, ἰδίως τὴ λαϊκὴ, μουσικὴ.

του, ἂν καὶ ὀρθά, στεροῦνταν τὴν ἐπιστημονικὴ τεκμηρίωση⁶⁰ πού, οὕτως ἐχόντων τῶν πραγμάτων, ἔμενε σὰν χρέος γιὰ τὴν ἐπόμενη γενιὰ ἐρευνητῶν.

Εἶναι ἀβέβαιο ἂν ἡ αἰσθητικὴ τῶν ἠχογραφήσεων τοῦ Συλλόγου Διάδοσης τῆς Ἑθνικῆς Μουσικῆς ἀνταποκρίνονταν πλήρως στὶς ἐπιθυμίες τοῦ Καρᾶ ἢ ἂν ἐπιβάλλονταν καὶ ἀπὸ τὴν ἔνδεια τῶν μέσων· εἶναι σίγουρο ὅμως ὅτι ἀπὸ πολλὲς πλευρὲς οἱ ἠχογραφήσεις αὐτὲς εἶναι κοντύτερα στὶς σωζόμενες παραδόσεις τῶν μεγάλων ψαλτικῶν κέντρων (Πατριαρχεῖο, Ἅγιο Ὅρος) ἀπὸ ὅποιεσδήποτε ἄλλες προσπάθειες ἀποκατάστασης, εἰδικὰ ἐκείνης τῆς ἐποχῆς. Σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς ἠχογραφήσεις τοῦ Πανελληνίου Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν καὶ ὄλων σχεδὸν τῶν ὡς τότε δισκογραφημένων ἱεροψαλτῶν, οἱ ἐκτελέσεις τοῦ Καρᾶ εἶναι ἐντυπωσιακὲς, πρῶτα πρῶτα, γιὰ τὴ ζωντάνια τους. Ὁ χορὸς εἶναι ὀλιγομελὴς καὶ εὐκίνητος, οἱ ρυθμοὶ εἶναι ἔντονοι (ἀκόμη καὶ τὰ ἀργὰ μέλη πάλλονται ἀπὸ μία ἐσωτερικὴ φλόγα), οἱ ἐγκαταλελειμμένες ποιοτικὲς ἀναλύσεις εἶναι καὶ πάλι ἐδῶ. Οἱ εἰδηκοὶ λένε ὅτι ἡ δισκογραφικὴ του κατάθεση περιέχει τομὲς πού δὲν αἰτιολογοῦνται ἀπὸ τὴ μελέτη τῆς παράδοσης (στοὺς ἰσοκράτες, τὴν ἐκζήτηση τῶν ποιοτικῶν ἀναλύσεων, τὶς παιδικὲς φωνές, τὶς ταχύτητες· ἀκόμη καὶ ἡ χροιά τῆς φωνῆς τοῦ ἴδιου του κῦρ Σίμωνα δὲν ταιριάζε μὲ τὴν καθιερωμένη εἰκόνα τῆς ψαλτικῆς φωνῆς), καὶ δὲν ἔχω λόγους νὰ τοὺς ἀμφισβητήσω· ὥστόσο, οἱ ἐρμηνεῖες τοῦ Καρᾶ πιάνουν τὸ πνεῦμα τῆς ψαλτικῆς μὲ ἕνα τρόπο πού πολλοὶ ἄλλοι στεροῦνται. Οἱ δισκογραφικὲς κυκλοφορίες, ἐπίσης, κομίζουν ἕναν ἄλλον ἀέρα ἀπὸ αὐτὲς τῶν παλαιότερων· μὲ ἀρκετὰ σχόλια, δίγλωσσα σημειώματα, ἐκκλησιαστικὴ εἰκονογραφία στὰ ἐξώφυλλα.

Ἡ ἐκτεταμένη ἐνασχόληση τοῦ Σίμωνα Καρᾶ μὲ τὶς λαϊκὲς παραδόσεις σίγουρα τοῦ στάθηκε ἀρωγὸς στὸν ἀγῶνα του καὶ τὸ γεγονός ὅτι ὁ ἴδιος δὲν ὑπῆρξε διορισμένος ἱεροψάλτης τοῦ ἔδωσε μία ἐλευθερία κινήσεων. Εἶναι ἀβέβαιο ἂν ἡ χορωδία, ὅποτε ἔψαλλε σὲ ἀκολουθίες, ἔψαλλε ὅπως στοὺς δίσκους, ἀλλὰ ἐδῶ ἔχουμε λόγους νὰ τὸ ὑποθέσουμε· χαρακτηριστικὰ, στοὺς δίσκους ὁ Καρᾶς ἠγεῖται τοῦ χοροῦ ὡς πρωτοψάλτης, δὲν διευθύνει μὲ τὸν δυτικοευρωπαϊκὸ τρόπο. Μὲ τὴν ἐκδοσὴ τῶν ἠχογραφήσεων τοῦ 1930 ἔγινε φανερὸ ὅτι οἱ ἀπόψεις του μεταβλήθηκαν στὸ χρόνο. Σίγουρα ὁ ὀξὺθυμος χαρακτήρας του καθιστοῦσε δύσκολη τὴν ἐπικοινωνία μὲ θεράποντες ξένων παραδόσεων ἢ καὶ ἀπλὰ μὲ τοὺς ὁποιους

⁶⁰ Εἶναι πολὺ χαρακτηριστικὴ ἡ ἀπάντηση πού συνήθιζε νὰ δίνει ὅταν τὸν ρωτοῦσαν ἀπὸ πού ἀντλοῦσε τὴ βεβαιότητά του: «Ἔτσι εἶναι!»

διαφωνοῦντες, καὶ ἡ νοοτροπία «ὁ μὴ ἂν μετ' ἐμοῦ, κατ' ἐμοῦ ἔστι» δὲν εἶναι ἡ πλέον ἐνδεδειγμένη γιὰ μεγάλης κλίμακας ἐγχειρήματα· ὅμως οἱ θετικές πλευρές τῆς περίπτωσης Καρᾶ ἐπισκιάζουν κατὰ πολὺ τὶς ἀρνητικές.

Μὲ μικρὴ διαφορά ἀπὸ τὴ συστηματικῆ⁶¹ ἔκδοση τοῦ Καρᾶ, ἡ τρίτη χρονολογικὰ προσπάθεια εἶναι αὐτὴ τοῦ Ἰδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Γρηγόρη Στάθη. Ξεκινώντας τὸ 1975, ἡ ἔκδοση αὐτὴ ἔχει προσανατολισμὸ μουσικολογικὸ, καὶ εἶναι αὐτὴ πού φέρνει στὸ προσκῆνιο τὸ γεγονός ὅτι ἡ ἑλληνικὴ ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ εἶναι μίᾳ λόγια παράδοση, μὲ ἐπάνυμους συνθέτες καὶ γραμμένα μέλη. Κομίζοντας πολλὰ διδάγματα ἀπὸ τὴ μουσικὴ πρακτικὴ καὶ τὴν ἐπιστημονικὴ σκέψη τῆς μεταπολεμικῆς δυτικῆς Εὐρώπης, ἐπιχειρεῖ νὰ ἀναδείξει τὴν ἀκρίβεια τῆς παρασημαντικῆς, τὴν συμβολὴ τῶν ἐπωνύμων δασκάλων τοῦ παρελθόντος στὴ διαμόρφωση τοῦ μουσικοῦ οἰκοδομήματος, τὴν ἀκρίβεια πού ἀπαιτεῖται ἀλλὰ καὶ τὴν ἐλευθερία πού δίνεται στοὺς ἐκτελεστές· οὐσιαστικὰ ἀντιμετωπίζει τὴν ἑλληνικὴ ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ μὲ τὸν ἴδιο σεβασμὸ πού οἱ ἑταιρεῖες τῆς δυτικῆς Εὐρώπης ἀντιμετώπιζαν τὸ ἔργο τῶν δικῶν τους κλασσικῶν συνθετῶν. Ὁ Στάθης, σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς προδρόμους του, εἶχε πλούσια καὶ συστηματικὴ ἐπιστημονικὴ παιδεία καὶ οἱ σπουδές του στὴν Δανία καὶ τὴν Ἰταλία τοῦ εἶχαν φανερώσει τὸ πλαίσιο στὸ ὁποῖο ὄφειλε νὰ κινηθεῖ τόσο ὁ ἐρευνητὴς ὅσο, κυρίως, ὁ ἀπολογητὴς (ἢ μᾶλλον ὁ κήρυκας) τῶν μουσικῶν παραδόσεων, προκειμένου νὰ γίνεῖ ἀντιληπτὸς καὶ ἀποδεκτὸς καὶ πέρα ἀπὸ τὸν κόσμον τῶν ὁμοτέχνων του. Ἔτσι, οἱ ἐκδόσεις τοῦ Ἰδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας δὲν περιορίζονται στὰ ἠχογραφήματα, ἀλλὰ ἐπεκτείνονται στὴν γενικότερη παρουσίαση τοῦ σχετικοῦ ἐρευνητικοῦ ἔργου πού γιὰ πρώτη φορὰ ἐκπονεῖται σὲ τέτοια κλίμακα. Κάθε δίσκος εἶναι καὶ μίᾳ μονογραφία, ἕνα μικρὸ βιβλίον-μὲ-ἦχο. Ὅχι περίεργο, ἂν συνυπολογίσει κανεὶς ὅτι ὁ Στάθης ἐκεῖνον τὸν καιρὸ ὀλοκληρώνει καὶ δίνει στὴ δημοσιότητα ἕνα τιτάνιο ἔργο καταλογογράφησης τῶν μουσικῶν χειρογράφων τῶν μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὁρους. Μία παρόμοια ἐκδοτικὴ προσέγγιση θὰ ἐπιχειρήσει, λίγα χρόνια ἀργότερα, καὶ ὁ Μανόλης Χατζηγιακουμῆς.

⁶¹ Ἡ συστηματικὴ ἔκδοση τοῦ Συλλόγου Διάδοσης τῆς Ἐθνικῆς Μουσικῆς ἀρχισε τὸ 1972. Εἶχαν προηγηθεῖ ὅμως κι ἄλλες, μικρότερες ἐκδόσεις (π.χ. 5 δίσκοι 45 στροφῶν στὴν Polydor, πρὶν τὸ 1967) ἐνῶ ἡ πρώτη φωνογράφηση τοῦ Καρᾶ, ἀπὸ τὴν Μέλπω Μερλιέ τὸ 1930, παρέμεινε ἀνέκδοτη ὡς τὸ 2000.

Οἱ δίσκοι τῆς σειρᾶς τοῦ Ἰδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας ἐστιάζουν σέ ἐπάννημους μελουργούς, συνθέτες γιά νά τὸ ποῦμε μὲ τὸν ἀντίστοιχο «δυτικὸ» ὄρο. Πρόκειται γιά 7 λευκώματα γιά ἰσάριθμους δημιουργούς (Γρηγόριο Πρωτοψάλτη, Πέτρο Μπερεκέτη, Πέτρο Πελοπονήσιο, Μπαλάση, Θεόδωρο Φωκαέα, Ἰωάννη Κουκουζέλη καὶ Γερμανὸ Νέων Πατρῶν). Ἐπιχειρεῖται ἐδῶ ἡ ἀποδέσμευση τῆς συνθέσεως ἀπὸ τὸν ἐκτελεστή, σύμφωνα μὲ τὸ πρότυπο τῆς δυτικῆς Εὐρώπης· καὶ κατὰ τὸ ἴδιο πρότυπο, ἐπιστρατεύεται μία πλειάδα διακεκριμένων ἱεροψαλτῶν ὥστε νά καταδειχθοῦν τόσο ἡ σημειογραφικὴ ἀκρίβεια ὅσο καὶ ἡ ἐκτελεστικὴ ἐλευθερία πού ἐμπεριέχεται στὴ μουσικὴ. Ὁ Θεοσύβουλος Στανίτσας, ὁ Θεόδωρος Βασιλικὸς (καὶ ἀκόμη ὁ Ἀντώνης Μπελούσης καὶ ὁ Γιώργος Κακουλίδης πού τελικὰ δὲν δισκογραφήθηκαν) ὑπῆρξαν ἐξάρχοντες τῆς ἐρμηνευτικῆς ομάδας. «Χαρὶς τὸ ἀποτέλεσμα νά εἶναι πάντα τὸ ἐπιθυμητό» σχολιάζει, 30 χρόνια ἀργότερα, ὁ Γρηγόρης Στάθης. Πράγματι, τὸ ταλέντο τοῦ μονοφωνάρη δὲν σήμαινε ὑποχρεωτικὰ καὶ ἰκανότητα χοράρχη· καὶ μάλιστα σὲ μία χορωδία πού, ἄς σημειωθεῖ, διατηροῦσε ἀρκετὰ δυτικοευρωπαϊκὰ στοιχεῖα. Ἔτσι, στὴν πορεία ὁ Στάθης ἀνέλαβε καὶ τὴ διδασκαλία τῆς χορωδίας καὶ λίγο ἀργότερα, οὐδὲν κακὸν ἀμιγῆς καλοῦ, προέκυψε μία νέα χορωδία, θέτοντας πιά ἄλλα πρότυπα γιά τὴν ἐρμηνεία τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς. Τὸ 1988, οἱ Μαῖστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ἔκαναν τὸ ντεμποῦτο τους στὴ δισκογραφία⁶².

Ἐξαιρώντας τὴν ὀγκωδέστατη ἔκδοση τῆς Ζωῆς, ὅλες οἱ ὑπόλοιπες τάσεις ἐκπροσωποῦνται ἀπὸ μικρὸ ἀριθμὸ δειγμάτων⁶³· στὰ ἐπόμενα παραδείγματα οἱ ἀριθμοὶ γίνονται ἀκόμη μικρότεροι. Τὸ 1978 οἱ Rudolf Maria Brandl καὶ Diether Reinsch ἐπιχείρησαν μία ζωντανὴ καταγραφή τῶν πασχάλινῶν ἀκολουθιῶν στὴ μονὴ Ξενοφῶντος τοῦ Ἁγίου Ὀρους· αὐτὴ ἐκδόθηκε τὸ 1979 ἀπὸ τὴν γερμανικὴ ἐταιρεία Deutsche Grammophon σὲ τρεῖς δίσκους με τίτλο *Easter on Mount Athos*. Ἡ προσέγγιση αὐτὴ εἶναι ἀνθρωπολογικὴ· καταγράφει τὸ

⁶² Οἱ Μαῖστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ συμμετοχὴ τους σὲ δύο λευκώματα βινυλίου τοῦ Ἰδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας (τὸν Ἰωάννη Κουκουζέλη καὶ τὸν Μπαλάση) ἔχουν στὸ ἐνεργητικὸ τους ἀκόμη δύο ἐκδόσεις βινυλίου καὶ ἀρκετὲς ἐκδόσεις δίσκων ἀκτίνας. Ἀναλυτικὴ δισκογραφία δίνεται στὸν ἀφιερωματικὸ τόμο *Τμὴ πρὸς τὸν Διδάσκαλο: Ἐκφραση ἀγάπης στὸ πρόσωπο τοῦ καθηγητοῦ Γρηγορίου Θ. Στάθη*, Ἀνατολῆς τὸ Περιήχημα 2001.

⁶³ Αὐτὴ ἡ φράση ἀφορᾷ τὰ χρόνια του βινυλίου. Μετὰ τὸ 2000, κι ἄλλες προσπάθειες γίνονται ὀγκώδεις, ὅπως τὰ Μνημεῖα τοῦ Μανόλη Χατζηγηριακουμῆ.

μουσικὸ φαινόμενο ὅπως ἀκριβῶς συμβαίνει στὸ φυσικὸ του χῶρο, πιστὴ στὶς (ἐδραιωμένες μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου) πεποιθήσεις τῶν ἀνθρωπολόγων γιὰ τὴν ἀρρηκτὴ ἐνότητα ἀνάμεσα στὴ μουσικὴ, τὴν τελετουργικὴ πράξη, τὴ θρησκευτικὴ πίστη καὶ τὸ περαιτέρω πολιτιστικὸ καὶ πνευματικὸ πλαίσιο. Ἀποκαλύπτοντας ἐν τέλει καὶ τὶς ἀδυναμίες, ὅπου ὑπάρχουν, καὶ θέτοντας τὸ ἐρώτημα γιὰ τὸ πόσο ἐπηρεάζουν τὴν ἀριότητα τῆς μουσικῆς. Οἱ Γερμανοὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ φέρνουν τὸ Ἅγιον Ὅρος στὴ δισκογραφία· δύο χρόνια ἀργότερα, τὸ 1981, ὁ Γρηγόρης Στάθης θὰ καταθέσει τὴ δική του πρόταση μὲ τὴν ἀγιορείτικη Ἀκολουθία τοῦ Ὁσίου Σίμωνος. Ὁ δίσκος αὐτός, σὲ μεγάλο βαθμὸ καρπὸς τῆς πολυετοῦς ἐνασχόλησης τοῦ κῦρ Γρηγόρη μὲ τὸ Ἅγιον Ὅρος, ὑλοποιήθηκε ἀπὸ μία πλειάδα 13 καλλιφωων μοναχῶν ἀπὸ 6 διαφορετικὲς μονὲς καὶ σκῆτες, ποὺ πράγματι συμβαίνει νὰ συμφάλλουν στὶς μεγάλες παννυχίδες καὶ ἐορτές. Εἶναι ὁ πρῶτος δίσκος μὲ ἀγιορείτικη ψαλτικὴ ποὺ ἐκδίδεται στὴν Ἑλλάδα, καὶ εἶναι καλοδουλεμένος καὶ προσεγμένος⁶⁴. μόνον ποὺ στερεῖται τὴ φορτισμένη ἀτμόσφαιρα τῶν πραγματικῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀκολουθιῶν.

Τὸ Ἅγιον Ὅρος συστηματικὰ ἀπεῖχε ἀπὸ τὴ δισκογραφία· ὁ διάκο-Διονύσιος Φιρφιρῆς εἶχε ἀρνηθεῖ ἐπίσημες προτάσεις νὰ δισκογραφῆσει, τὸ 1960⁶⁵, καὶ αὐτὴ ἡ τάση, χωρὶς νὰ ᾖ ἀπόλυτη, κρατᾷ ἐξίσου καλὰ ὡς τὶς μέρες μας ὡς ἀποφυγὴ τῆς ἐνασχόλησης μὲ κοσμικὰ πράγματα. «Πολλοὶ ἦταν ξεκάθαρα ἀρρητικοί» διευκρινίζει ὁ Γρηγόρης Στάθης στὴν ἐρώτησή μου γιατί δὲν συνέχισε τὴν ἀγιορείτικη δισκογραφία. «Εἶχα ξεκινήσει τὴν προετοιμασία γιὰ μία ἔκδοση σχετικὰ μὲ τὴν Ἀγιορείτικη Ἀγρυπνία· ὄχι μία ἀπλή ἀγρυπνία σὲ ἓνα μοναστήρι, ἀλλὰ ἓνα ἀπάνθισμα ἀπὸ ἀγρυπνίες διαφόρων ἐορτῶν, σὲ διάφορα μοναστήρια. Μία ὀγκώδη ἔκδοση. Λίγοι εἶδαν τὴν ἰδέα θετικά. Ἡ ἔκδοση αὐτὴ ἦταν ἓνα μεγάλο μου ὄνειρο, καὶ φαίνεται πῶς ὄνειρο θὰ παραμείνει» ἐξομολογεῖται. Ἡ ἀπροθυμία τῶν ἀγιορειτῶν ὅμως ἔδωσε τὸ ἔναυσμα γιὰ ἓνα ἄλλο ἐγχείρημα, τὴ πρώτη δισκογράφηση γυναικεῖου μοναστηριακοῦ χοροῦ.

Ἄν καὶ ἐπὶ αἰῶνες οἱ μοναχὲς σταῖ γυναικεῖα μοναστήρια ἀσκούσαν τὴν

⁶⁴ Εἰδικὰ ἡ ἀρχικὴ ἔκδοση σὲ δίσκο βινυλίου· ἡ κασέτα καὶ ὁ δίσκος ἀκτίνας, ποὺ ἀκολούθησαν μὲ διαφορά ἀρκετῶν ἐτῶν, εἶναι πολὺ φτωχότεροι τόσο ἡχητικὰ ὅσο, κυρίως, ἀπὸ πλευρᾶς παρουσίας καὶ σχολίων.

⁶⁵ Χρυσοστόμου, Ἐπισκόπου Ροδοστόλου, Ἀγιορειτῶν ψαλτικῶν ἀπηχημάτα: Διάκο-Διονύσιος Φιρφιρῆς (1912–1990) στὸ περιοδικὸ Πεμππουσία, δὲν ξέρω τεῦχος/χρονιά.

ψαλτική, ἐλλείπει ἀνδρικῶν χορῶν, καὶ δὲν λείπουν οἱ ἀναφορὲς καὶ γιὰ ψάλτριες μοναχῆς στὴν Πόλη, ἰδιαίτερα στὰ χρόνια τῆς βυζαντινῆς ἀκμῆς⁶⁶, ἡ τέχνη τους αὐτὴ παρέμεινε τροποντινὰ στὸ σκοτάδι στοὺς νεώτερους χρόνους. Ἡ γυναικεία ψαλμωδία κατέληξε νὰ ἀντιμετωπίζεται σὰν λύση ἀνάγκης. Τὸ 1985 αὐτὸς ὁ κόσμος κάνει τὴν πρώτη του δισκογραφικὴ ἐμφάνιση, μὲ τὴν *Άγρυπνία τῆς Ἁγίας Μαργαρίτης* σὲ 6 κασέτες ἀπὸ τὸ μοναστήρι τῆς Ὁρμούλιας. Κινητήρια δύναμη πίσω ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἐκδόση εἶναι καὶ πάλι ὁ Γρηγόρης Στάθης.

Γιὰ ἄλλη μία φορά, ὁ Γρηγόρης Στάθης ἀντιμετωπίζει τὸ θέμα μὲ διάθεση ἀποκατάστασης. «Μοῦ πῆρε δύο χρόνια πρόβες γιὰ νὰ κάνω τίς μοναχῆς νὰ ἀποκτήσουν αὐτοπεποιθὴση καὶ νὰ μὴν προσπαθοῦν νὰ ψάλλουν σὰν ἄντρες», θυμᾶται. Μὲ περιορισμένα οικονομικά, οἱ κασέτες αὐτῆς δὲν ἔχουν δυστυχῶς τὸν πλοῦτο τῆς τεκμηρίωσης πὺν χαρακτηρίζει τίς ὑπόλοιπες ἐκδόσεις τοῦ κῆρ Γρηγόρη. Ἀνοίγουν ὅμως μία μεγάλη πόρτα · τὸ παράδειγμα τῆς Ὁρμούλιας ἀκολουθοῦν ἀρκετῆς ἄλλες γυναικειῆς μονές. Κάποιες ψάλλουν καλύτερα καὶ κάποιες χειρότερα · ὅμως πλέον εἶναι ἔξω ἀπὸ τὸ σκοτάδι τῆς ἀφάνειας, καταθέτουν τὴν τέχνη τους βάζοντας, ὅπως φαίνεται, σὲ πρώτη προτεραιότητα τὴν πνευματικὴ ὠφέλεια καὶ σὲ δεύτερο τὴν καλλιφωνικὴ ἀριότητα. Ὁμοια, καὶ κάποιοι ἀγιορεῖτες μοναχοὶ μπαίνουν στὴν ἐκδοτικὴ διαδικασία · ἐνδεικτικὰ ἡ Καλύβη τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Μικρᾶς Ἁγίας Ἄννης, πὺν ἐκδίδει μία σειρά κασέτες στὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ '80.

Εἰρήσθω ἐν παρόδῳ, οἱ κασέτες εἶναι ἄλλο ἓνα μέσο πὺν ἔχει ἤδη ἐμφανιστεῖ ἀπὸ τίς ἀρχῆς τῆς δεκαετίας τοῦ '70, κερδίζοντας γρήγορα δημοτικότητα καὶ εἰσχωρώντας σὲ μέρη ὅπου, γιὰ τεχνικούς ἢ οικονομικούς λόγους, ὁ δίσκος βινυλίου παρέμεινε ἀναγκαστικὰ ἐκτός. Οὐσιαστικὰ ἓνα εἶδος «ψωμὶ τῶν φτωχῶν», οἱ κασέτες προσέφεραν ὄχι μόνο εὐκολὴ ἐγγραφή, ἀλλὰ κυρίως (ἀπὸ τὴν πλευρὰ πὺν ἐξετάζουμε) φθινὴ ἀναπαραγωγὴ, πολὺ οικονομικότερη⁶⁷ ἀπὸ τὸν δίσκο βινυλίου. Σύντομα ἔγιναν κυρίαρχο μέσο γιὰ τὴν ἐξάπλωση ἡχογραφήσεων ψαλτικῆς τέχνης, σὲ ποικίλες μορφῆς συσκευασίας (ἀπὸ ἐπίσημες καὶ περιποιημένες μέχρι ἐντελῶς πρόχειρες καὶ οἰκιακές) · ἡ εὐκολία τῆς ἀναπαραγωγῆς τους

⁶⁶ Ἀναλυτικὴ περιγραφή ἀπὸ τὴν Εὐαγγελία Σπυράκου, *Οἱ χοροὶ ψαλτῶν κατὰ τὴ βυζαντινὴ παράδοση*, Ἰδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας 2008.

⁶⁷ Αὐτὸ ἀφορᾶ καὶ τὴ δυνατότητα ἀναπαραγωγῆς τῆς κασέτας σὲ μικρὸ ἀριθμὸ ἀντιτύπων, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ δίσκο βινυλίου.

τις ἔκανε πρόσφορες γιὰ τοὺς ἐλάσσονες ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς μείζονες ἱεροψάλτες πού δὲν εἶχαν ἀνετη πρόσβαση στὸ δαπανηρὸ μέσο τοῦ βινυλίου. Ἔτσι, παρόλες τὶς ἐλλείψεις πού συχνὰ παρουσιάζουν σὲ τεχνικὰ καὶ αἰσθητικὰ θέματα, οἱ κασέτες εἶναι οὐσιαστικὰ τὸ μέσο πού μᾶς ἐπιτρέπει μίᾶ πρώτη χαρτογράφηση τοῦ ἱεροψαλτικοῦ τοπίου στὸ πανελλήνιο. Τὸν ρόλο αὐτὸ θὰ ἀναλάβει στὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1990 ὁ ἐγγράψιμος δίσκος ἀκτῖνας.

Ἄφησα γιὰ τὸ τέλος τῆ δισκογραφικῆ ἔκδοση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἂν καὶ χρονολογικὰ προηγείται τῆς Ὁρμύλιας, πραγματοποιημένη τὸ 1982 – 1984. Βάζοντας τὸ προσωπικὸ μου κριτήριο: ἴσως εἶναι ἡ σημαντικότερη ἔκδοση ἑλληνικῆς ψαλτικῆς πού ἔχει πραγματοποιηθεῖ ὡς σήμερα. Ἀκόμη καὶ οἱ ἐλλείψεις της (πού μοῦ τὶς ἐπισημαίνει ὁ ἴδιος ὁ Γρηγόρης Στάθης) ἴσως τελικὰ συντελοῦν στὴν αἰσθητικὴ της, μὲ τὸν ἴδιο τρόπο πού καὶ οἱ ἀτέλειες τοῦ ξύλου καὶ τῆς πέτρας συντελοῦσαν, κάποτε, στὴν ἀρχιτεκτονικὴ αἰσθητικὴ τῶν ναῶν.

Πρόκειται γιὰ τρία λευκώματα, συνολικὰ 12 δίσκων⁶⁸, ἠχογραφημένα σὲ πραγματικὲς ἀκολουθίες τοῦ Πατριαρχείου ἀπὸ τὸ Πάσχα τοῦ 1981 ὡς τὴ Σταυροπροσκύνηση τοῦ 1983, ἐπὶ πατριάρχη Δημητρίου Α', μὲ πρωτοψάλτη τὸν Βασίλειο Νικολαΐδη καὶ λαμπαδάριο τὸν Βασίλειο Ἐμμανουηλίδη. Ἡ ἔκδοση πραγματοποιήθηκε ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Πολιτιστικὸ Κέντρο Λονδίνου. Ξεκινώντας ἀπὸ τὰ ἐξωτερικά, πρόκειται γιὰ μίᾶ ἐξαιρετικὴ καλαίσθητη ἔκδοση, μὲ πολλὰ στοιχεῖα γιὰ τὴ μουσικὴ, τοὺς μουσικούς, τὸ τυπικὸ, τὶς ἀκολουθίες καὶ ὅ,τι ἄλλο σχετικὸ, μὲ πλούσιο φωτογραφικὸ ὕλικὸ καί, ἄς μὴν τὸ παραβλέπουμε, μὲ ἐξαιρετικὴ μετάφραση στὰ ἀγγλικά.

Θὰ ἦταν λάθος νὰ δεῖ κανεὶς αὐτὴ τὴν ἔκδοση σὰν ἓνα ἀπλὸ ντοκουμέντο, ἢ νὰ σταθεῖ (ὅπως πολλοὶ κάνουν) στὶς τεχνικὲς ἀτέλειες τῶν ἐπιτόπιων ἠχογραφήσεων. Εἶναι κάτι ἄλλο. Εἶναι τὸ γεγονός ὅτι ἐδῶ ἀπογράφεται ἡ ψαλτικὴ μέσα στὴ λειτουργικὴ πράξη, πού ἐδῶ καὶ αἰῶνες ἀποτελεῖ τὸν φυσικὸ της χῶρο· ἀποτυπώνονται ἔτσι στοιχεῖα τὰ ὁποῖα ὡς τότε λάνθαναν καὶ τὰ ὁποῖα, ὅπως τελικὰ ἀποδεικνύεται, εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικὰ γιὰ τὴν αἰσθητικὴ τῆς μουσικῆς ἀλλὰ καὶ τῆς συνολικῆς καλλιτεχνικῆς πράξης, ἂν δοῦμε τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἀκολουθία σὰν ἓνα πολύτεχνο ἔργο πού συνδυάζει λόγο, μουσικὴ,

⁶⁸ Οἱ τίτλοι τους εἶναι *Τὰ Πάθη τὰ Σεπτὰ* (ἠχ. 1981, ἔκ. 1982, ΟΠΚ 101-5), *Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος καὶ ἡ Σταυροπροσκύνηση* (ἠχ. 1983, ἔκ. 1984, ΟΠΚ 106-7) καὶ *Χριστούγεννα - Θεοφάνεια* (ἠχ. 1982/3, ἔκ. 1984, ΟΠΚ 108-11).

εἰκόνα καὶ δράση (γιὰ νὰ ἀναφερθοῦμε μόνο στὶς καθιερωμένες καλλιτεχνικὲς μορφές). Μένοντας στὴ μουσική: Νά, λοιπόν, ἡ πλοκὴ τῶν φωνῶν τοῦ ἀναγνώστη, τοῦ πρωτοψάλτη, τῶν ἱερέων καὶ τοῦ χοροῦ, ποὺ δημιουργεῖ μία παλέτα ἡχοχρωμάτων· νὰ ἡ ἀντιπαράθεση τῆς ὁμαδικῆς ψαλτικῆς στοὺς κανόνες μὲ τὴν μονωδιακὴ στὰ ἀργὰ μέλη, ἀκόμη νὰ καὶ ἡ ἀντιπαράθεση τῶν ἀναγνωσμάτων μὲ τὶς μελωδίες· νὰ ἡ αἰσθητικὴ τοῦ χαλαροῦ ρυθμοῦ καὶ τῆς φυσικῆς συμφαλμωδίας, μὲ τὸν πρωτοψάλτη νὰ ἡγεῖται κι ὄχι νὰ διευθύνει τὸν χορό, κατὰ τὸ βιβλικὸ «ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν»· νὰ μία ιδιότροπη πολυφωνία στὸ ἀναστάσιμο ντύσιμο τοῦ Πατριάρχου, νὰ ἡ σημαντικὴ τῶν ἄλλων γλωσσῶν στὸ ἀναστάσιμο Εὐαγγέλιο, νὰ τέλος καὶ ὁ ἡχητικὸς κόσμος τῶν θυμιατῶν καὶ τῶν βημάτων, ὁ μακρυνὸς ἦχος τῆς καμπάνας, ἡ διάταξη τῶν φωνῶν στὸ χῶρο καὶ ὁ παλμὸς τοῦ ἐκκλησιάσματος⁶⁹.

Πέρα ἀπὸ αὐτὲς τὶς καθοριστικὲς λεπτομέρειες ποὺ ἀφοροῦν γενικὰ τὴν αἰσθητικὴ τῶν ἡχογραφῆσεων σὲ πραγματικὲς ἀκολουθίες, στὴν παρούσα ἔκδοση ἀπογράφεται ἡ ψαλτικὴ τέχνη τοῦ ἀδιαμφισβήτητου μείζονος ψαλτικοῦ κέντρου, τοῦ Πατριαρχείου, στὰ ἀναλόγια τοῦ ὁποῖου βρέθηκαν κάποτε ὁ Πέτρος Πελοποννήσιος, ὁ Γρηγόριος Πρωτοψάλτης, ὁ Μανουὴλ Χρυσάφης καὶ τόσο ἄλλοι. Μὲ ὅσες ἀποκλίσεις κι ἂν παρείσδυσαν μέσα στὸ πέρασμα τοῦ καιροῦ, μὲ ὅση φθορὰ κι ἂν προκάλεσαν οἱ πολιτικὲς ἀνακατατάξεις (ιδιαίτερα τοῦ 20^{ου} αἰῶνα), αὐτὸς εἶναι ὁ παλαιόθεν φυσικὸς χῶρος τῆς συγκεκριμένης παράδοσης, μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἡ Σκάλα τοῦ Μιλάνου εἶναι ὁ φυσικὸς χῶρος τῆς ἰταλικῆς ὄπερας. Καὶ ἡ καταγραφή αὐτὴ πιστοποιεῖ κατὰ ἀδιάφυστο τρόπο ποιὰ ἀκριβῶς εἶναι ἡ πατριαρχικὴ ψαλτικὴ, στέλνοντας ἀδιάβαστους ὅλους τοὺς ψευδοπροφήτες ποὺ ἐπιχειροῦν νὰ αὐτοπαρουσιαστοῦν σὰν συνεχιστὲς τῆς.

Σημαντικὸ πλεονέκτημα αὐτῆς τῆς ἔκδοσης εἶναι ὅτι πραγματοποιήθηκε ἀπὸ ἓναν εἰδικό· μουσικολόγο ἀλλὰ καὶ θεολόγο, ἄς μὴν τὸ ἀγνοοῦμε. Δίνεται ἔτσι ἐδῶ μία πρωτόγνωρη βαρύτητα στὰ μὴ-ψαλτικὰ μέρη, στὴν ἀποτύπωση τῆς λειτουργικῆς πράξης καὶ στὴ σημαντικὴ τῶν ἀναγνωσμάτων· στοιχεῖα ποὺ γιὰ πρώτη φορὰ ἔρχονται στὴ δισκογραφία. Σημαντικὴ εἶναι ἡ βαθιὰ γνώση τοῦ Γρηγόρη Στάθη καὶ ἡ ὀργανωμένη προεργασία του μὲ τοὺς συντελεστὲς ὥστε νὰ

⁶⁹ Στὴν πασσαλινὴ κασετίνα, μερικὰ μέλη εἶναι ἡχογραφημένα γιὰ τεχνικοὺς λόγους ἐκ τῶν ὑστέρων, ἐκτὸς ἀκολουθιῶν. Ἄν τὰ ἀκούσει κανεὶς προσεκτικά, θὰ διαπιστώσει ὅτι ἡ διαφορὰ ποὺ προκύπτει εἶναι μεγάλη.

ἐκτελεστοῦν καὶ νὰ ἠχογραφεθοῦν τὰ πάντα μὲ ἕναν εὐστοχο τρόπο, πὺ νὰ ἀναδεικνύει τὶς ποιότητες χωρὶς νὰ θυσιάζει τὴ φυσικότητα καὶ τὸν αὐθορμητισμό. Σήμερα αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἀκούγεται αὐτονόητο, ἀλλὰ στὴ δεκαετία τοῦ 1980 ἡ αἰσθητικὴ τῶν ἀπροσχεδιάστων ἐπιτόπιων ἠχογραφήσεων δὲν ἦταν ἀκόμη μόδα, εἰδικὰ στὸν κόσμον τῆς ἐλληνικῆς μουσικῆς. Ἐπίσης σημαντικὸς ἦταν ὁ στόχος τοῦ Στάθη νὰ ἀποτυπώσει τὸ σύνολο τῆς λειτουργικῆς πράξης, ἀποφεύγοντας τοὺς πλατιασμοὺς στὰ δημοφιλῆ τροπάρια καὶ στοχεύοντας σὲ δείγματα πὺ ἀποδίδουν τὴν συνολικὴ ροή.

Δὲν ἦταν κι εὐκόλη ὑπόθεση. Ὁ ἄρχων πρωτοψάλτης ἦταν ἄρρωστος, σὲ κάποιες ἀκολουθίες ἀπουσίασε· πράγματι, ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ στὶς ἀρχές τοῦ 1985. Στὰ παρασκήνια εἶχαν ἀρχίσει οἱ προεργασίες γιὰ τὴ διαδοχὴ του καί, ὅπως γίνεται πάντα σὲ τέτοιες περιπτώσεις, κάποιον προσπαθοῦσαν νὰ προωθήσουν τοὺς ἐκλεκτοὺς τους. Στὴν Τουρκία εἶχε πρόσφατα ἐπιβληθεῖ ἡ δικτατορία τοῦ Κενὰν Ἐβρέν, καὶ τὸ κλίμα ἦταν ἀρκετὰ ἀνησυχητικό· ἡ μνήμη ἀπὸ τὰ γεγονότα τοῦ 1955 πὺ ἀποδεκάτισαν τὸν ἐλληνικὸ πληθυσμὸ τῆς Πόλης ἦταν νωπὴ, καὶ κανεὶς δὲν ἤξερε τί θὰ ἔπρεπε νὰ περιμένει. «Ἡ ἀνησυχία ἀποτυπώνεται σὲ κάποιες ἠχογραφήσεις, ὅπως ἐκεῖ πὺ ὁ Πατριάρχης διαβάζει τὸν τελευταῖο ψαλμὸ τοῦ ἐξάψαλμου» θυμᾶται ὁ Γρηγόρης Στάθης. «Ὅλοι ζούσαμε σὲ αὐτὸ τὸ κλίμα τότε, κι ἔτσι τοῦ εἶχα ζητήσει νὰ διαβάσει ἀργὰ γιὰ νὰ ἀκουστοῦν καθαρά οἱ στίχοι πὺ μεταδίδουν ἀγωνία καὶ ἀνησυχία.»

Συζητοῦμε μὲ τὸν Γρηγόρη Στάθη γιὰ αὐτὲς τὶς ἐκδόσεις. Ἐχουνε περάσει 30 χρόνια ἀπὸ τότε, καὶ ἄλλα τέτοια ἀνοίγματα δὲν ἐπιχείρησε οὔτε ὁ ἴδιος, οὔτε κανεὶς ἄλλος. Κάποιες ἠχογραφήσεις πὺ πραγματοποιήθηκαν μὲ τὴ χοροστασία τοῦ ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, στὴν Ἀθήνα, ἀπογράφουν ἀκριβῶς τὴν ἀθηναϊκὴ καὶ ὄχι τὴν πατριαρχικὴ ἀποψη καὶ δυστυχῶς κάπως ὕστεροῦν στὴν παρουσίαση⁷⁰. Αἰσθάνομαι ὅτι τὸν Στάθη τὸν ἐνοχλοῦν οἱ ἀτέλειες αὐτῶν τῶν πατριαρχικῶν δίσκων, ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ μοῦ ἀλλάξει τὴ γνώμη γιὰ τὴ σπουδαιότητα αὐτῆς τῆς ἐκδοσης. Ὁ κύρ Βασίλειος Νικολαΐδης, πὺ σφραγίζει μὲ τὶς ἐρμηνεῖες του αὐτὲς τὶς ἠχογραφήσεις, σίγουρα δὲν εἶχε τὸ χτυπητὸ ταλέντο τοῦ Ναυπλιώτη ἡ τοῦ Στανίτσα· ὅμως αὐτὸ λειτουργεῖ θετικά, ἐνδύοντας τὶς ἐρμηνεῖες του μὲ μιὰ

⁷⁰ Ἡ θεία λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου, Sony 1999. Στὸ ναὸ Ἁγ. Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου· χωρὶς περαιτέρω πληροφορίες. Ἡ Ἀθήνα δὲν εἶναι ἡ Πόλη, βέβαια, ὡστόσο κι ἐδῶ ὑπάρχει κάτι ἀπὸ τὴ μαγεία τῆς πραγματικῆς ἱεροτελεστίας.

σεμνοπρέπεια. Ὁ Λεωνίδας Ἀστέρης πού τόν διαδέχθηκε στό ἀναλόγιο εἶναι ἕνας ἐξαιρετικός πρωτοψάλτης, ἀλλά προέρχεται ἀπό ἕναν ἄλλον κόσμο κι ἔτσι κομίζει ἕναν κάπως διαφορετικό ἀέρα στίς ἐρμηνεῖες του· καί πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι καί ὁ Ἀστέρης, δυστυχῶς, ὡς σήμερα ἔχει ἐλάχιστα δισκογραφηθεῖ⁷¹.

Εἶναι μᾶλλον βέβαιο ὅτι τὰ διδάγματα ἀπό αὐτές τίς κασετίνες τοῦ Πατριαρχείου δὲν ἔχουν γίνεи ἀκόμη φανερά. Ἀνάμεσα στή νέα Ἑλλάδα καί τὸ Πατριαρχεῖο φαίνεται νά ὑπάρχει κάποια ἀπόσταση. Ὁ ἴδιος ὁ Στανίτσας φαίνεται πὼς ἦταν πρόθυμος νά θυσιάσει τὸ πατριαρχικὸ ὕφος χάριν τῶν ὀργανωμένων χορωδιακῶν σχημάτων, πράγμα πού ἀποτυπώνεται τόσο στίς ἠχογραφήσεις του γιὰ τὸ Ἴδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας ὅσο καί σ' αὐτές μὲ τὴ Χορωδία Κωνσταντινουπολιτῶν καί, τὸ σημαντικότερο, τὸ ἴδιο τὸ ἀκροατήριο αἰσθανόταν αὐτὴ τὴν χορωδιακὴ προσέγγιση ὡς ἀνώτερη. «Ἀκόμη μοῦ ζητοῦν νά ἐπανεκδώσω τούς δίσκους ὅπου διευθύνει ὁ Στανίτσας», μοῦ φανερώνει ὁ Γρηγόρης Στάθης, μὲ ἕνα τόνο ἀπορίας. Οἱ πατριαρχικὲς ἠχογραφήσεις δὲν κέρδισαν τὴν μεγάλη μάζα· ἔχουν ὅμως μείνει στίς καρδιές αὐτῶν πού ξέρουν πράγματι νά ἐκτιμοῦν τὸ καλὸ καί ἴσως, τελικά, αὐτὸ νά εἶναι σημαντικότερο κέρδος.

Τὸ 1990 περίπου ἐμφανίζονται οἱ πρῶτοι δίσκοι ἀκτῖνας μὲ ἐλληνικὴ ἐκκλησιαστικὴ μουσική, σηματοδοτώντας τὸ τέλος τῆς ἐποχῆς τῶν ἀναλογικῶν μέσων· ὡστόσο μόνο κοντὰ στοὺς 2000 μπορεῖ νά πεῖ κανεὶς ὅτι τὸ ψηφιακὸ μέσο ὑπερισχύει πραγματικά. Τὸ 1990 καί πάλι, οἱ κληρονόμοι τοῦ Χρῦσανθου Θεοδοσόπουλου στὴ Θεσσαλονικὴ κυκλοφοροῦν, σὲ μία διπλὴ κασέτα, μία ἀνθολογία μεγαλοβδομαδιάτικων ἠχογραφήσεων τοῦ πρότινος μεταστάντος πρωτοψάλτη. Αὐτὴ⁷² ἡ κασέτα φέρνει στοὺς προσκῆνιο μία ἀκόμη ἀντίληψη γιὰ τὴν δισκογράφηση τῆς ψαλτικῆς, δηλαδή τὴν ἔκδοση ἀρχαϊκῶν ἐπιτόπιων ἠχογραφήσεων, πού ἔρχεται ἔντονα στοὺς προσκῆνιο μετὰ τὸ 1994, μὲ τίς ἀγορευτικὲς κυκλοφορίες τῶν ἐκδόσεων Παπαδά. Σπουδαία ὡς πρακτικὴ, δὲν βρῆκε ὡς σήμερα κανέναν θεράποντα πού νά τὴν τιμῆσει μὲ τὴν δέουσα σοβαρότητα. Ὅλες οἱ σχετικὲς κυκλοφορίες εἶναι, λαϊκὰ λέγοντας τό, ἄρπα-κόλλα· χωρὶς πληροφορίες, χωρὶς

⁷¹ Ἀπὸ τίς ἐλάχιστες ἐκδομένες ἠχογραφήσεις του, καί πάλι μὲ ἐπιμέλεια τοῦ Γρηγόρη Στάθης: *Ψάλατε συνετῶς τῷ Θεῷ - Α' Πανελλήνιο Συνέδριο «Θεωρία καί πράξις τῆς ψαλτικῆς τέχνης»*, Ἴδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας 2001.

⁷² Ἄν ὄντως εἶναι ἡ πρώτη κυκλοφορία τέτοιου εἶδους, δὲν εἶμαι βέβαιος. Δὲν ἔχω ὑπόψη μου καμία παλαιότερη, ἀλλὰ δὲν μπορῶ νά ἀποκλείσω τὴν ὕπαρξή της.

σχολιασμό, μὲ κακὴ ἤχητικὴ ἐπεξεργασία καί, ὅπως ἀπεδείχθη, κάποιες φορές χωρὶς τὴν συγκατάθεση τῶν ἐμπλεκομένων συντελεστῶν. Εἶναι κριῖμα, καθὼς πρόκειται γιὰ ἓνα τεράστιο κεφάλαιο πληροφοριῶν γύρω ἀπὸ τὴν πραγματικὴ ψαλτικὴ τῶν ναῶν. Τὰ τελευταῖα χρόνια σημαντικὴ διάδοση τέτοιων ἠχογραφήσεων πραγματοποιεῖται στὸ διαδίκτυο⁷³, καὶ αὐτὴ εἶναι μίᾳ πολὺ θετικὴ ἐξέλιξη σὲ ὅτι ἀφορᾷ τὴ χρησιμοποίησιν τοῦ ἀρχαίου ὕλικου καὶ τὴν ἀπεμπλοκὴν τοῦ ἀπὸ τὴν ἐμπορικὴ διαδικασίᾳ. Ὡστόσο, ἐξαιτίας τῆς χαώδους ποσότητος καὶ τῆς ἔλλειψης συστηματικῆς ἐπιμέλειας τὸ τοπίο παραμένει κατὰ κάποιον τρόπο θολὸ καὶ ἠ ἀφέλεια λειψή. Μὰ αὐτὰ εἶναι θέματα τῆς ψηφιακῆς ἐποχῆς καὶ ἤδη ἔχουμε ξεφύγει ἀπὸ τὰ χρονολογικὰ ὅρια ποὺ εἴχαμε ἐξ ἀρχῆς θέσει.

Καταλήγοντας, τώρα, σὲ κάποια συμπεράσματα. Παρατηρῶντας τίς προαναφερθεῖσες τάσεις τῆς δισκογραφίας, διαπιστώνει κανεὶς ὅτι κάθε μίᾳ προσθέτει καὶ κάτι σὲ σχέση μὲ τίς προηγούμενες. Καμιὰ δὲν ἀναιρεῖ τὰ προϋπάρχοντα· ὅλες ὅμως προσθέτουν στὴν συνολικὴ εἰκόνα λεπτομέρειες ποὺ ὡς τότε ξέφευγαν. Αὐτὸ γίνεται πολὺ φανερὸ ἂν δοκιμάσει νὰ ἀκούσει κανεὶς τοὺς δίσκους μὲ ἀντίστροφη χρονολογικὴ σειρά. Σήμερα εἶναι εὐκόλο νὰ ἐντοπίσουμε ποῦ ὑπῆρξαν ἀποτυχίες, ἀλλὰ τὸ σημαντικὸ εἶναι νὰ διαπιστώσουμε ποῦ ὑπῆρξαν ἐπιτυχίες σὲ σχέση μὲ τὴν ἐποχὴ. Ἡ ἀποπομπὴ τῆς πολυφωνίας, ἡ λεπτολογημένη ἀπόδοση τῆς μουσικῆς γραφῆς, ἡ ἀξιοποίηση τῆς γραπτῆς ἱστορίας, ἡ ἀφύπνιση τῆς αὐτογνωσίας καὶ ἡ ἀποτύπωση τῆς λειτουργικῆς πρακτικῆς εἶναι ἐπιγραμματικὰ μερικὰ ἀπὸ τὰ στάδια στὰ ὁποῖα ἐντοπίζεται ἡ πρόοδος τῆς γνώσης μας. "Ὅλοι ἔχουν βάλει τὸ λίθον τοὺς καὶ αὐτὴ τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια ὀφείλομε νὰ τὴν τιμοῦμε.

Ἡ ἐξέλιξη τῆς ἐκκλησιαστικῆς δισκογραφίας εἶναι παράλληλη μὲ μίᾳ ἐξέλιξη ἀπόψεων γιὰ τὴν ἴδια τὴν ψαλτικὴ τέχνη. Ἄν σκεφτοῦμε λίγο μὲ βᾶσιν τὴν ἱστορίαν, τὰ ὀξύμωρα σχήματα στὴν ἑλληνικὴ ψαλτικὴ ἀρχίζουν μὲ τὴ σύστασιν τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους, τὸ 1830. Οἱ Ἕλληνες, ἢ μᾶλλον οἱ Ρωμηοὶ γιὰ νὰ εἴμαστε συνεπεῖς μὲ τοὺς ἱστορικοὺς ὄρους, ἔχουν πλέον κράτος, ἀλλὰ ἡ παραδοσιακὴ διοικητικὴ καὶ πολιτιστικὴ πρωτεύουσά τους, ἡ Κωνσταντινούπολις, μένει ἔξω ἀπὸ αὐτό. Οἱ σχέσεις τῆς νέας καὶ τῆς παλαιᾶς πρωτεύουσας εἶναι ἀναπόφευκτα ἀνταγωνιστικῆς, καὶ δὲν ἀρροῦν νὰ ἐκδηλωθοῦν συγκρούσεις καὶ ἀποσχίσεις μέ-

⁷³ Ὁ σημαντικότερος τέτοιος χώρος εἶναι τὸ φόρουμ Ψαλτολόγιο (στὴ δικτυακὴ διεύθυνση analogion.com/forum).

σα στους κόλπους τοῦ Ρωμαίικου, μὲ πρῶτο καὶ καλύτερο τὸ αὐτοκέφαλο τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας. Ἡ παρουσία ἑνὸς Γερμανοῦ βασιλιᾶ στὸν θρόνο τοῦ ἑλληνικοῦ βασιλείου κάνει τὰ πράγματα ἀκόμη περιπλοκότερα. Ἡ ἐξέλιξη τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς ἀντικατοπτρίζει αὐτὲς τὶς ἐντάσεις· τὸ Πατριαρχεῖο καὶ οἱ περὶ αὐτό, στὴν παλαιὰ πρωτεύουσα, συνεχίζουν τὸν ἀγῶνα τους μὲ τὸ ἀνθρώπινο δυναμικὸ τους ὁλοένα νὰ λιγοστεύει, ἐνῶ οἱ ἀναπτυσσόμενοι κύκλοι τῆς Ἀθήνας ἀναζητοῦν τὸν ἐπαναπροσδιορισμό, τὴν χειραφέτηση καὶ τὴν ἀναγνώριση ἀπὸ τὴν Εὐρώπη, διστακτικὰ καὶ ἐπιφυλακτικὰ μόνο προσφεύγοντας στους παλαιούς γιὰ γνώση καὶ καθοδήγηση. Ἡ ψυχρότατη ὑποδοχὴ τοῦ Ναυπλιώτη στὴν Ἀθήνα δείχνει ἀκριβῶς σὲ ποῖο βαθμὸ οἱ «Ἑλλαδίτες» ἦταν ἀπρόθυμοι νὰ κατανοήσουν τὴν λεπτὴ τέχνη τῶν Κωνσταντινουπολιτῶν⁷⁴, κι αὐτὸ δὲν ἔχει ἀλλάξει πολὺ ὡς τὶς μέρες μας, ἂν σκεφτεῖ κανεὶς ὅτι τὴν πληρέστερη ἐπανεκδόση τοῦ Ναυπλιώτη τὴν πραγματοποίησε ἡ τουρκικὴ ἐταιρεία *Kalan*⁷⁵.

Αὐτὸ τὸ χάσμα πρέπει νὰ τὸ ἔχει κανεὶς ὑπόψη του καὶ ὅταν ἐπιχειρεῖ νὰ κρίνει τὶς παλιότερες δισκογραφικὲς σειρὲς (τὴν Ζωή, τὸν Καρᾶ, τὸν πρῶμο Στάθη). Πρέπει νὰ ἔχει στὸ νοῦ του, ποιά ἦταν ἡ κατάσταση τῆς ψαλτικῆς ἐκεῖνα τὰ χρόνια, νὰ σκεφτεῖ, τί προηγήθηκε καὶ νὰ ξεχάσει, γιὰ λίγο, τὸ τί ἐπακολούθησε. Τότε, ὁ ψαλτικὸς κόσμος σταδιακὰ ἀνένηπτε ἀπὸ τὶς «κακοποιημένες ρυθμικὰ καὶ μελωδικὰ βυζαντινὲς μελωδίες μὲ τὴ συνοδεία δεύτερης καὶ τρίτης φωνῆς σὲ κάθετη ἐναρμόνιση, πού παρουσιάζονταν ὡς γνήσιες, ἀποκεκαθαρωμένες ἀπὸ ἀνατολίτικες ἐπιρροές, γιὰ νὰ ἀντικαταστήσουν τὴν δυτικοῦ τύπου πολυφωνία πού εἶχε εἰσαχθεῖ βιαίως καὶ ὡς ξένο σῶμα», ὅπως παρατηρεῖ σωστὰ ὁ Λυκοῦργος Ἀγγελόπουλος⁷⁶. Μὲ αὐτὸ ὡς κριτήριό, ὅλες οἱ δισκογραφικὲς ἐκδόσεις πού συζητοῦνται ἐδῶ ἀποτελοῦν σημαντικὰ βήματα αὐτογνωσίας, κι ἂς περιέχουν σφάλματα καὶ λανθασμένες ἐκτιμήσεις.

Δὲν εἶναι τοῦ παρόντος νὰ συζητήσουμε τὴν ἐπίδραση τῆς πολυφωνίας στὴν ἑλληνικὴ ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ· πρέπει νὰ παρατηρήσουμε ὅμως ὅτι καὶ ἡ ἐπιστήμη τῆς μουσικολογίας, μὲ τὶς ἐπιτυχίες της καὶ τὶς ἀστοχίες της μαζί, εἶναι

⁷⁴ Στὸν Ἀντωνέλλη, ὁ.π., ὅπως ἐπίσης καὶ στὸν Στυλιανὸ Σεφεριάδη, *Ἰωάννης Κουκουξέλης & Ἰάκωβος Ναυπλιώτης, οἱ ψάλται*, Ἀθήνα 1976.

⁷⁵ *Βυζαντινὴ μουσικὴ ὑπὸ τοῦ Πρωτοψάλτου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας Ἰακώβου Ναυπλιώτου*, ἐπιμέλεια Ἀντώνη Ἀλυγιζάκη, *Kalan* 2008.

⁷⁶ Προλεγόμενα στὸ δίσκο *Καὶ ἀνυμνήσωμεν: Ἐκκλησιαστικοὶ ὕμνοι ἠχογραφεμένοι τὸ 1930 ἀπὸ τὴ Μέλπω Μερλιέ*, Ἐδῶ 2000.

ἐπινόηση τοῦ Δυτικοῦ, μετα-αναγεννησιακοῦ κόσμου. Ἄν οἱ ὄπαδοὶ τῆς πολυφωνίας, ἀπὸ τὸν Χαβιαρά ὡς τὸν Σακελλαρίδη, ἐντυπωσιάστηκαν ἀπὸ τὴν τελειότητα τῆς εὐρωπαϊκῆς ἀρμονίας καὶ θέλησαν νὰ τὴ μπολιάσουν στὸ πατρῷο σύστημα, οἱ ἀπολογητὲς τῆς ἑλληνικῆς ιστορικῆς παράδοσης, ἀπὸ τὸν Παπαδόπουλο ὡς τὸν Στάθη, καλὴ ὥρα, ἐφαρμόζουν τὴν ἐρευνητικὴ μεθοδολογία τῆς Εὐρώπης στὸ ὑπάρχον μουσικὸ οἰκοδόμημα⁷⁷, χτυπῶντας, οὕτως εἰπεῖν, τὸν ἐχθρὸ μὲ τὰ ἴδια του τὰ μέσα. Ὅμως καὶ οἱ δύο αὐτὲς προσεγγίσεις ἐμπεριέχουν ἕνα βαθμὸ ἀλλοτριότητος· εἶναι διαφορετικὲς ἀπὸ τὸν τρόπο ποὺ προσεγγίζονται ἡ μουσικὴ ἀλλὰ καὶ ἡ ἱστορία στὸν κόσμον τῆς πάλαι ποτὲ ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς καὶ τῆς μετέπειτα Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Οἱ διαφορὲς εἶναι λεπτές, ἀλλὰ καίριες. Ὁ συνθέτης, λ.χ., νοεῖται κατὰ διαφορετικὸ τρόπο στὴν δυτικὴ Εὐρώπη καὶ στὴν καθ' ἡμᾶς Ἀνατολή· τὸ ἴδιο καὶ ἡ μουσικὴ σύνθεση, τὸ ἴδιο καὶ ἡ ἱστορικὴ ἀνάλυση. Ὅμοια, ἡ ταύτιση τοῦ μουσικοῦ ἔργου μὲ τὴν παρτιτούρα εἶναι μία ἰδέα τῆς Εὐρώπης τῶν τελευταίων 150 χρόνων· ἀκόμη καὶ πολλοὶ κλασσικοὶ συνθέτες τῆς Δύσης, ὅπως ὁ Μπαχ ἢ ὁ Μπετόβεν, δὲν εἶχαν τέτοιες ἀντιλήψεις⁷⁸.

Ὡς τὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰῶνα κυριαρχεῖ στὴν Εὐρώπη ἡ ἰδέα ὅτι ἡ δυτικο-ευρωπαϊκὴ παράδοση, ἡ παράδοση τοῦ πενταγράμμου οὐσιαστικά, εἶναι ἡ μόνη κλασσικὴ, λόγια παράδοση, ἀφήνοντας ὅλες τὶς ὑπόλοιπες στὰ ψιλὰ γράμματα τοῦ φολκλόρ. Οἱ λόγιες παραδόσεις τοῦ ὑπόλοιπου κόσμου (τῆς Κωνσταντινούπολης, τοῦ Καίρου, τῆς Τεχεράνης, τῆς Μπανγκόκ, τοῦ Πεκίνου καὶ ὅλες οἱ ἄλλες) μὲ ἀργὸ ρυθμὸ ἄρχισαν νὰ συνειδητοποιοῦν ὅτι μπαίνουν σὲ μία φάση ἀντιπαράθεσης καὶ ἀμφισβήτησης ἀπὸ τοὺς παμφάγους, ἐπεκτατικοὺς «Δυτικούς», καὶ ἀντέδρασαν εἴτε ὑπερασπίζοντας τὴν αἰσθητικὴ τους εἴτε ἐνσωματώνοντας εὐρωπαϊκὰ στοιχεῖα. Ὅμως, μέσα στὸν 20^ο αἰῶνα ἀρχίζει νὰ γίνεται σαφὲς καὶ γιὰ τοὺς Εὐρωπαίους⁷⁹ ὅτι ἡ δυτικοευρωπαϊκὴ δὲν εἶναι ἡ μόνη λόγια παρά-

⁷⁷ Γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῶν ἀντιλήψεων περὶ τῆς ἱστορικῆς ἐπιστήμης στοὺς διαφόρους τόπους καὶ χρόνους, παραπέμπω στὸν Ἀντώνη Λιάκο, *Πῶς τὸ παρελθὸν γίνεται ἱστορία*·, ἔκδοση Πόλις 2007.

⁷⁸ Συζήτηση γιὰ τὸ συγκεκριμένο θέμα στὸν Tilman Seebass «Notation and transmission in European Music History», στὸ συλλογικὸ τόμο *The Garland Encyclopedia of World Music, vol. 8: Europe*, ἐπιμέλεια Timothy Rice, Japes Porter καὶ Chris Goertzen, Routledge 2000.

⁷⁹ Καὶ δὲν πρέπει νὰ ὑποτιμοῦμε τὴ συμβολὴ τῶν Ἀμερικανῶν, τῶν ὁποίων οἱ ἀπόψεις διαφέρουν ἀρκετὰ ἀπὸ ἐκεῖνες τῶν Εὐρωπαίων.

δοση, ὅτι ἡ κάθε λόγια παράδοση ἔχει δικούς της αἰσθητικούς ὅρους, κι ὅτι πρέπει νὰ προσεγγίσουν τὶς ἄλλες παραδόσεις καθεαυτές, καὶ ὄχι μὲ τὰ δυτικοευρωπαϊκὰ κριτήρια. Οἱ πρῶτοι «ἔθνο»-μουσικολόγοι (καθιερωμένος ἂν καὶ ἄστοχος ὁ ὅρος), ὅπως ἐνδεικτικὰ ὁ *Erich Moritz von Hornbostel*, ἀκόμη καὶ μεταγενέστεροι ὅπως ὁ *Jaap Kunst*, ἐπικεντρώνονταν στὴν ἀναζήτηση ἑνὸς κοινοῦ ὑποστρώματος κάτω ἀπὸ τὶς διάφορες παραδόσεις τοῦ σύμπαντος κόσμου· περνώντας τὰ χρόνια, αὐτὸ ἔδωσε τὴ θέση του σὲ μία ἐνδελεχέστερη μελέτη τῶν κατὰ τόπους παραδόσεων αὐτῶν καθυαυτῶν, χωρὶς φαντασιώδεις συγκρίσεις καὶ ψευδο-επιστημονικούς ἀκροβατισμούς. Ἡ ἔθνομουσικολογία (ὅρος ποὺ καθιερώθηκε μόλις τὴ δεκαετία τοῦ '50) δίνει σταδιακὰ τὴ θέση της στὴν μουσικὴ ἀνθρωπολογία, ὅμως οἱ πρῶτες συναφεῖς δισκογραφικὲς ἐκδόσεις εἶναι ἀκόμη παλαιότερες, ἤδη στὴ δεκαετία τοῦ '30.

Εἶναι ἄσκοπο μᾶλλον νὰ τονίσει κανεὶς τὴ σημασία τῆς δισκογραφίας γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῆς μουσικῆς αὐτῆς καθυαυτῆς, καὶ ὄχι μόνο τῆς ἐκκλησιαστικῆς. Ἡ πράξη τῆς ἠχογράφησης, ἀπὸ μόνη της, εἶναι σημαντικὴ δημιουργώντας ἕνα ἀδι-ἀψευστο ντοκουμέντο στὸ ὁποῖο ὁ ἐρευνητῆς ἢ ὁ μαθητευόμενος μποροῦν νὰ ἀνατρέξουν κατ' ἐπανάληψη. Ἡ δισκογραφικὴ ἐκδοση προεκτείνει τὴ δυναμικὴ τῆς ἠχογράφησης, διαδίδοντας τὴν τέχνη πολὺ πέρα ἀπὸ τοὺς γεωγραφικούς της περιορισμούς. Πέρα ἀπὸ αὐτό, γιὰ ἀρκετὲς δεκαετίες (ἴσως ἀκόμη καὶ σήμερα) προσέδιδε μία σφραγίδα κύρους, δημιουργώντας ἔτσι ἕνα πρότυπο γιὰ μίμηση. Μὲ βάση τέτοια πρότυπα, ἡ δισκογραφία κατηύθυνε καὶ κατευθύνει σὲ μεγάλο βαθμὸ τὴν ἐξέλιξη τῆς μουσικῆς καὶ αὐτὸ βέβαια τὸ βλέπουμε καὶ στὴν ψαλτικὴ.

Συνοψίζοντας. Στὴν ἐποχὴ τοῦ βινυλίου (ἀπὸ τὸ 1960 ὡς τὸ 1990 χονδρικὰ) ἡ δισκογραφία τῆς ψαλτικῆς τέχνης, πέρα ἀπὸ τὴν προϋπάρχουσα «ἐμπορικὴ» πλευρά, παρουσιάζει μία σειρά διαφορετικὲς προσεγγίσεις ποὺ ἀντικατοπτρίζουν καὶ μία διαδικασία αὐτογνωσίας τῆς ἴδιας τῆς ψαλτικῆς. Ἀνάμεσα σ' αὐτές, οἱ κυριότερες εἶναι ἡ χρηστικὴ/λατρευτικὴ, ἡ πατριωτικὴ, ἡ μουσικολογικὴ καὶ ἐν τέλει ἡ ἀνθρωπολογικὴ. Ὁ ἐντοπισμὸς καὶ ἡ ἀνάδειξη τῶν ἰδιαίτερων ἱεροψαλτικῶν παραδόσεων εἶναι μία ἀπὸ τὶς σημαντικὲς πλευρὲς αὐτῶν τῶν τάσεων ὡς σύνολο.

Ἡ συμβολὴ τοῦ Γρηγόρη Στάθου στὴ δισκογραφία τῆς συγκεκριμένης περιόδου ἐντοπίζεται σὲ τέσσερις συγκεκριμένους ἐκδόσεις:

α. Τὶς ἑπτὰ κυκλοφορίες τοῦ Ἰδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας, ποὺ ἀρχίζουν τὸ 1975 καὶ συνεχίζουν συνεκτικὰ μέχρι τὸ 1988 (μὲ μία ἐπιπλέον κυ-

κλοφορία τὸ 2000) καὶ ἀποτελοῦν τὴν πρώτη ἔκδοση ποὺ φέρνει στὸ προσκήνιο τοὺς μεγάλους συνθέτες ἑλληνικῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς τῆς περιόδου ἀπὸ τὸν 14^ο ὡς τὸν 19^ο αἰῶνα.

β. Τὸν δίσκο *Ἀκολουθία τοῦ Ὁσίου Σίμωνος*, τὸ 1981, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν πρώτη ἑλληνικὴ κυκλοφορία ἀγιορείτικης ψαλτικῆς (καὶ δεύτερη παγκοσμίως).

γ. Τὶς τρεῖς κασετίνες δίσκων ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινούπολης, τὸ 1982 – 1984, ποὺ ἀποτελοῦν τὴν πρώτη ἔκδοση ἠχογραφήσεων ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο σὲ πραγματικὲς ἐκκλησιαστικὲς ἀκολουθίες.

δ. Τὶς ἔξι κασέτες *Ἀγρυπνία τῆς Ἀγίας Μαγδαληνῆς*, τὸ 1985, ποὺ ἀποτελοῦν ὡς φαίνεται τὴν πρώτη ἔκδοση γυναικείας ψαλτικῆς στὴν Ἑλλάδα.

Ἐξαιρετικὰ σημαντικὲς ὡς φορεῖς νέων προσεγγίσεων στὸ δισκογραφικὸ χῶρο, οἱ ἐκδόσεις αὐτὲς ἀποτελοῦν σημεῖα τομῆς καὶ γιὰ τὴ γνώση μας στὴν ψαλτικὴ τέχνη αὐτὴ καθαυτή.